



1961-2011: 50 JAAR RADBOUD



Nieuwsbrief nummer 5

September 2011

In deze nieuwsbrief:

Bijbelrecepten – Concert in terugblik - Slotviering

De eerstvolgende jubileumactiviteit is op 4 november: Concert in terugblik.

Bijbelrecepten:

Op zaterdag 10 november was het Worpplantsoen druk bezocht: het Worp Open Podium ter gelegenheid van de opening van de muziekkoepeel trok veel mensen dankzij het mooie weer (wat een zegen rust er op het worpfestival!) naar buiten. Behalve veel diversiteit aan optredens, stonden er ook veel kramen opgesteld. Ria Markink en Mieke Peterman beheerden de herberg “het hemelse genoeg”, waar mensen van bijbelrecepten konden proeven. Op die manier was de Radboudkerk ook vertegenwoordigd op een geweldig geslaagd festival.

Concert in terugblik:

De volgende (en eigenlijk al weer de éénnalaatste) jubileumactiviteit komt al weer om de hoek kijken. Op 4 november vindt het Concert in Terugblik plaats. Een projectkoor van zo'n 30 mensen begeleid door een 5-mans (eigenlijk 4 mannen en 1 vrouw) band neemt het publiek muzikaal mee langs de projecten van de afgelopen jaren (JCS, 10-geboden, RadU2 e.v.a.). Niet alleen de muziek van de projecten, maar ook visueel met foto's en filmfragmenten worden de muzikale happenings weer ten leven geroepen. Ook op het geheugen van het publiek wordt een beroep gedaan, maar als u wilt weten op welke manier, zult u echt moeten komen op vrijdag 4 november. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Omdat we geen flauw idee hebben van het aantal mensen wat komt (en ook omdat op last van de brandweer de kerk niet meer dan 190 mensen mag onderbrengen; wij hopen natuurlijk op een volle bak), hebben we besloten een kaartverkoop te organiseren. We hebben daar een bescheiden prijs van drie euro voor volwassenen en twee euro voor kinderen tot 14 jaar voor te vragen. Daarvoor krijgt u behalve het concert ook nog een gratis kopje koffie in de pauze. Het koor is volop in de repetities en ook de band is al een paar keer bij elkaar geweest. Het geheel begint al vorm te krijgen en dat moet ook, want 4 november is al aardig dichtbij. Wij hebben er veel zin in en nodigen u dan ook van harte uit om te komen. Wilt u kaarten bestellen dan kunt u terecht bij:

Annet te Riele, Bloemstraat 106, Deventer (<tel:0570-613446> na 18.00 uur)

Op het spreekuur in de kerk iedere vrijdag tussen 10 en 12 uur (Twelloseweg 4)

Slotviering:

Zo sta je aan het begin van een jubileumjaar, zo ben je al weer bijna op het eind. De slotviering op zaterdag 28 januari wordt verzorgd door Radians. De viering krijgt als thema “Alles is liefde” mee. Kijk ook op www.radians.nl
Officieel zal daarna het jubileumjaar worden gesloten.