

Palmzondag 2017

De tocht begon in de Lebuinuskkerk, waar zich ruim 25 kinderen met hun Palmpassen stokken verzameld hadden:



Het thema van de viering was: Geloof in het leven.

God, geef ons open handen om anderen te begroeten, om te zwaaien en te wenken. Geef handen die vrede zaaien. Dan wordt uw hand zichtbaar in onze wereld.

Lied

Dit is een dag van zingen – voorgoed zijn wij bevrijd.
 Gods kracht zal ons omringen, zijn liefde duurt altijd.
 Ontsloten is de poort, scharnierend op de vrede.
 Wij zullen binnentreden – en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken, tot hoeksteen van het recht;
 van vrede kwam Hij spreken, van leven warm en echt.
 Gezegend is zijn naam. Hij heeft aan ons zijn leven
 en liefde doorgegeven, tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen, een dag van feest en licht,
 van palmen hoog geheven, van zon en vergezicht.
 Geef ons vandaag de moed het met uw naam te wagen,
 uw vrede uit te dragen. Looft God, want Hij is goed!

Gesprek met de kinderen

De dominee sprak met hen over wat zij wisten van het feest van vandaag.

Dominee: “Hij kwam toen op een ezel; zou hij vandaag met een auto gekomen zijn?”

Kind: “Nee, een ezel is veel mooier!”

Ander kind: “Een ezel loopt gewoon, dan kunnen wij meelopen.”

Daar was de ezel. Hij kreeg een mooi kleed om.



Het lied – Een kinderkoor

Dans en zing: hosanna voor de koning;
dans en zing: hosanna voor de Heer.

Op een ezel komt hij aan – om naar
Jeruzalem te gaan – Dans en zing ...

Zwaai de takken heen en weer: zegen
en vrede voor de Heer! – Dans en zing
...

Mensen, heb je 't al gehoord – daar
komt hij binnen door de poort – Dans
...

Rol de rode loper uit, nu wordt de
koning ingeluid – Dans en zing...

De tocht

De tocht ging eerst naar de Russisch-
Orthodoxe kerk, waar de voorgangers
en een koor al stonden te wachten.





De priester gaf de zegen met wijwater, met veel water en met kennelijk plezier.



De tocht ging verder: naar de Broederkerk.





De ezel mocht niet naar binnen. Vroeger wel, toen er een vloer met ruwe stenen lag. Op de nieuwe vloer met gladde tegels zou hij lelijk kunnen uitglijden ...
Er vormde zich een grote kring – die niet op één foto past:



Een mevrouw vertelde over het feest van vandaag. Daarna las de priester het evangelie voor. Iets ingekort:

Jezus kwam in de buurt van Jeruzalem. Hij vroeg twee leerlingen om voor hem een ezel te lenen. Dit gebeurde, zegt de evangelist, omdat een profet voorspeld had: ‘Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten opeen ezel.’ Jezus ging er op zitten en ging zo Jeruzalem binnen. De mensen legden hun mantels op de weg, plukten takken uit de bomen en zwaaiden daarmee. Zij zongen ‘Hosanna! [= Hoera!] Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’ Men vroeg: ‘Wie is dat?’ – ‘Dit is de profet Jezus uit Nazareth.’



Daarna zegende de priester de palmtakken met gewijd water. De mensen nemen dan zo'n palmtak mee naar huis. Tot slot trok de stoet in een processie door de kerk.



Daarna begon de viering in de Broederenkerk. Hierin werd het lijdensverhaal van Matheus voorgelezen – altijd weer heel indrukwekkend.

Verslag en foto's: Frans Gieles, Broederenkerk.