

## Kerstavondviering 21 uur

24 december 2015 - Broederenkerk

Een volle kerk: vierhonderd mensen.

De muziek werd verzorgd door het koor **Spirit**. Dit koor bestaat al 25 à 30 jaar – er was even discussie over onder de zangers. Voorheen heette men “The Young Voices” – maar ja, jonge mensen blijven niet jong meer, ook niet in Schalkaar, waar dit koor aan de kerk aldaar verbonden was. Nu is het een van de themakoren voor de gehele parochie. Dirigente is Maria Ganzenboom, pianiste Lisanne van der Sande en de fluitiste was Karin van de Wichterblaken.



Het thema van de viering was: “Een kind verbindt”.



**Uit een lied:**

Zoals de nacht vlucht voor de morgen,  
zo gaat de angst op de loop,  
ontwaakt een licht, in jou  
geborgen:  
de bron van onze hoop.

**Uit een ander lied:**

Op zoek naar de stilte,  
de stilte van de nacht,  
waar met ongekende kracht  
de vrede werd geboren  
in stilte, zijn wij op zoek naar  
stilte.

**Woord van welkom**

Wij zijn hier bij elkaar gekomen om de komst van God onder de mensen te vieren. Hij is niet gekomen met macht en majesteit maar als een kind, de zoon van eenvoudige ouders.

Toen Jezus geboren werd waren zijn ouders op reis, niet als vluchtelingen, maar als inwoners van het Romeinse rijk die op bevel van de keizer zich moesten laten inschrijven in de plaats waar Jozef vandaan kwam, in Bethlehem de stad van David. God wilde een God van mensen zijn en omdat hij zo gewoon was, werd God bijna niet herkend.

Wij vieren zijn komst en zijn verblijf onder ons.  
 Herkennen wij hem in mensen om ons heen?  
 In de vluchtelingen en in slachtoffers van oorlog en geweld?  
 Verbindt dat kind ons ook nu nog?  
 Laten we in deze nacht de verbondenheid van God met de mensen vieren.

### **Overweging**

Voorganger pater Tonny Verbraeken:

Kerstmis, een bijzonder feest, vol rituelen, symbolen en betekenissen; vooral: God is hier gekomen als een kind van eenvoudige afkomst.

Daarna gaf hij voor de overweging het woord aan pastoraal werkster Clazien Broekhoff. We volgen de aantekeningen van uw verslaggever.

Kerstmis 2015: “Een kind verbindt”. Ja, vaak is dit zo; een kind is aandoenlijk en vertedert. Nu ja, die roze wolken gaan al snel over in slapeloze nachten, onzekerheid en hard werken. De kunst is dan om als ouders elkaar vast te houden: ja, het kind bindt.

Lucas vertelt ons van Jozef en Maria, van die volkstelling, van de reis van Nazareth naar Bethlehem, als gauw meer dan 130 kilometer, en dan hoogzwanger en arm. Ik ben zelf ook moeder en ik weet: aan het einde van de zwangerschap wil je alles behalve op reis gaan, je hebt wel iets anders te doen. Jozef moest op pad – telden de vrouwen wel mee? – maar liet Maria niet alleen achter. Maria wilde vast ook wel trouw bij Jozef blijven: verboden waren ze. Ja, een kind verbindt, en je bent op elkaar aangewezen.

Zijn naam was, onder andere, Emanuel: ‘Ik zal er zijn – voor jou’. Jezus was onvoorwaardelijk trouw aan de mensen, vooral de verschoppelingen, de ongewenst zwangeren, de vreemden met een andere huidskleur, tollenaars, armen zonder stem maar ook rijken.

Er is een lied, geliefd in deze tijd en deel van de top-200, dat luidt: “Mag ik daar bij jou schuilen als het niet anders kan?” Er is vraag naar iemand die er altijd voor je is. Is er veel eenzaamheid nu? Is er meer verlangen naar geborgenheid, verbondenheid, naar gehoord worden?

Het lied gaat over crisismomenten, oorlog, onweer ... maar zegt ook: wacht niet op een crisis, verbind je met elkaar, hoor elkaar, heb oog en oor voor de ander: “Ik zal er zijn voor jou”. Dit zien we al bij Mozes met God en zijn volk, we zien het ook bij Jozef en Maria – en bij Jezus.

Laten we in hun voetsporen treden en verboden zijn en blijven met elkaar. De Redder zocht een plek: mag die plek bij jou zijn?

Ook bij de **voorbeden** was er aandacht voor mensen die leven in gebrokenheid; dat er mensen zijn die er voor hen zijn.

Het misboekje eindigt met **een gedachte**:

De geboorte van dit kind, Jezus  
is geen verzonnen geboorteverhaal.  
Het is een verhaal, verteld en weer verteld.  
Een verhaal over de essentie van nieuw leven  
De openbaring van God  
door een kind aan ons.

De geboorte, het begin van alle leven,  
de geboorte, ontroerend,  
het raakt iedereen, die het mee mag maken.  
De warme duisternis verlatend  
om licht en blijdschap te brengen,  
om jullie te ontmoeten.

Ik steek Mijn handjes uit  
en vorm de nieuwe verbondenheid.  
Verbonden door liefde.  
Hou Me vast, neem Me mee  
zodat ik jullie wereld leer kennen.  
Dan leer ik jullie Mijn wereld  
en de wereld van Mijn Vader kennen.

Misschien is het vannacht wel weer gebeurd.  
Sluit even je ogen...  
Laat het weer gebeuren  
het Kind-Jezus geboren in jullie hart,  
niet alleen vannacht, maar voor altijd.