

‘Kom naar de stal’ en de lichtjestocht

Op kerstavond trokken ruim 200 kinderen met hun ouders door de Deventer binnenstad.

Ieder kind had een lampion bij zich en zo slingerde deze lichtjestocht van kerk naar kerk.

De tocht begon bij het Penninckshuis en vandaar naar de Broederenkerk.

Over de rode loper ging het langs alle kersttaferelen in de kerk.



Zie verder ↓

De engeltjes bogen en vlogen,
de kinderen speelden met de
schapenbeeldjes en knutselden
en knipten en probeerden de
kerstvragen op te lossen.



Zie verder ↓

In de stal lag spontaan een klein kindje, onder het toeziend oog van haar herder-broertje. Na het bezoek aan de stal zong iedereen mee met de kerstliedjes.

Daarna trok de stoet verder naar Russisch Orthodoxe kerk. Buiten op de muur was een kersticoon groot in licht geprojecteerd waarover werd verteld.

Tot slot ging het verder richting Grote of Lebuinuskerk waar dominee Ingrid de Zwart samen met een poppenspeelster een prachtige kerstkinderdienst verzorgde voor de kinderen. Daarna was er chocomelk, een sinaasappel en een cadeautje. Een mooie start van een nieuw gezamenlijk initiatief van de binnenstadskerken.



Verslag & foto's:
Laetitia van der Lans