

Kroamschudd'n – Broederenkerk, kerstmis 2015



Gezellige drukte in de herberg

Even naar het kerstkindje kijken en beschuit met muisjes eten op de middag van eerste kerstdag, dat is kraamschudd'n bij de stal.

Enkele tientallen grote en kleine mensen kwamen op bezoek. Marc Brinkhuis vertelde het kerstverhaal en we zongen de vertrouwde kerstliedjes.

Natuurlijk was er nog ruim de kans om het kersttafereel in de Broederenkerk goed te bekijken, te spelen, te knutselen, alle engeltjes te laten bewegen en een kaarsje aan te steken.

Zie verder ↓





Muzikale begeleiding: Marcel Holl
Verslag & foto's: Laetitia van der Lans