

Samen uit, samen thuis in geloof, hoop en liefde

*de ervaringen en belevenissen van de 24 Rome-bedevaardgangers
van 25 t/m 31 augustus 2009 door Mieke de Jong*

Dankzij het voorbereidende werk van onze geestelijke gids pastoor Van der Vegt en de Willibrordreisvereniging kunnen we ons van het begin tot het einde zorgeloos onderdompelen in de Romeinse/westerse geschiedenis en vooral onze Roomse wortels op het spoor komen.

Bas Rentmeester, onze Willibrordgids, vertelt bij aankomst in ons hotel dat we veel zullen gaan zien, heel veel zelfs. Maar dat het uiteindelijk een globale indruk zal zijn van wat Rome ons in totaliteit te bieden heeft.



Adembenemend

'We kunnen hier aan den lijve ervaren', zoals pastoor Van der Vegt het verwoordt, 'dat de Kerk met twee longen ademt, de ene long van de traditie en de ander van de H. Schrift. We kunnen met eigen ogen zien en proeven dat er in Rome iets is neergezet wat duidelijk maakt waarop ons geloof gefundeerd staat, en wat alle mogelijkheden overstijgt.'

En inderdaad, het wordt voelbaar hoe Petrus en Paulus geraakt waren door Jezus Christus, door Hem veranderd zijn, in zijn voetsporen zijn getreden en vanuit Hem onze Kerk hebben opgebouwd. Het is adembenemend hoe hemel en aarde elkaar hier raken.



Iedere dag beginnen we met een H. Mis in de Sancta Prassede. We lezen uit de H. Schrift, waarin Paulus in de eerste lezingen en Jezus Christus in het Evangelie tot ons spreken. In de verkondigingen wijst de pastoor ons op Gods genade, op ons hoopvolle perspectief op het eeuwig leven bij God. (psalm 118, 17: ik zal niet sterven maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer). We bidden met elkaar voor de thuisblijvers, voor Zuidwest Salland, voor alle persoonlijke intenties en spreken onze dankbaarheid uit. We vieren de Eucharistie en kunnen zo samen opgaan naar de Heer en ons enorm verbonden voelen met alle mensen: ver Weg en dichtbij, en vooral ook met de apostelen, de heiligen, onze dierbaren én de vervolgte en vermoorde christenen, die ons in geloof, hoop en liefde zijn voorgaan.

Superlatieven

Na de H. Mis verplaatsen we ons per metro en met de benenwagen naar vele bezienswaardigheden. Wat we te zien krijgen is 'fantastisch', 'heel bijzonder', 'emotioneel en indrukwekkend.' Het is 'hartopenend' en 'geeft een warm gevoel van binnen en van buiten.'



In de St. Pieter worden we overweldigd door de troon van Petrus met daarboven de schitterende Duif, de H. Geest; Petrus' voet wordt gekust of aangeraakt, in de Sacramentskapel wordt gebeden. Ook de kerk van Lateranen, Paulus buiten de Muren en de Sancta Maria Maggiore zijn uitingen van menselijke dankbaarheid en vreugde om wat God in ons mensen heeft bewerkt, gezaaid en tot wasdom heeft gebracht. Zoals de psalmist in psalm 150 zegt: 'Looft de Heer in zijn paleis...al wat ademt: Looft de Heer!'

's Zondag krijgen we uitleg over het ontstaan van de Kerk der Friezen, vieren er de eucharistie en drinken na afloop koffie met de in Rome woonachtige Nederlanders, pelgrims en vakantiegangers. Om 12.00 uur staan we op het St. Pietersplein om met Paus Benedictus het Angelus te bidden. Al is de Paus niet lijfelijk aanwezig en spreekt en bidt hij ons via grote beeldschermen toe (want hij verblijft in zijn zomerverblijf Castel Gandolfo), toch laat hij de harten sneller kloppen en is het gejuich van de mensen niet van de lucht.



In de loop van de week bezoeken we ook de kerk van Ignatius, de H. Agnus-kerk, Cosmas en Damianus en de Sancta Maria Dell'Anima, met het graf van paus Adrianus VI, de enige Nederlandse Paus (tot nu toe). In het Vaticaanse museum en vooral in de Sixtijnse Kapel zien we de wereldse- en Bijbelse geschiedenis aan ons voorbij trekken.

Overal kijken we onze ogen uit. De een wordt soms tot tranen toe bewogen door een beeld of voorstelling, een ander heeft een onbeschrijfelijk gevoel door het uitzicht vanaf de St. Pieterstoren. Schrijnend zijn de bedelaars op straat. We weten ons er geen raad mee... Ook de Villa Borghese, het Colosseum, de Trevifontein, Spaanse trappen, Pantheon en Forum Romanum worden bezocht. 'Het is onvoorstelbaar dat dit alles alleen met mensenhanden, zonder de huidige machines, tot stand is gekomen.'



Ons bezoek aan het Benedictijnerklooster in Subiaco brengt ons bij de H. Benedictus en de bakermat van het monnikendom. Zo'n 60 km buiten het drukke, levendige Rome doen we ons tegoed aan de rust en stilte van het klooster, het schitterende berglandschap én een gastvrij verblijf bij een typisch Italiaans restaurantje.

Heel bijzonder is ook ons bezoek aan de catacomben van Calisto. Pastoor Van der Vegt heeft er in zijn jonge jaren tijdens vakanties als gids gewerkt en gewoond. Samen met de huidige gids, een Vlaamse pater van Don Bosco, dalen we 12 meter af. De temperatuur beneden van 15°C is een verademing, vergeleken met de constante buitentemperatuur van 31°C. We zien hoe vanaf 150 na Christus miljoenen mensen in grafkelders begraven werden. In een klein kapelletje zet de pastoor dan ook de geloofsbelijdenis in en zingen we een Marialied.



Verbondenheid en gezelligheid

Naast cultuur, diepgang en verbondenheid met de wereldkerk is er ook volop gezelligheid. Onze verbondenheid met elkaar groeit zichtbaar. Levens- en geloofsverhalen worden gedeeld. Er zijn warme contacten en er is zorg voor elkaar.



De avondmaaltijden worden geserveerd in het restaurantje net om de hoek van het hotel. De eigenaren dragen met hun gastvrijheid en kwinkslagen bij aan een huiselijk familiegebeuren.



Na afloop evalueert Bas de voorbije dag en wordt het programma van de volgende dag voorgelegd. Tot slot wordt de dagsluiting afwisselend gebeden en ontvangen we van de pastoor Gods zegen en bescherming voor de komende nacht.

En toch, alle genoemde superlatieven schieten uiteindelijk tekort om onder woorden te brengen wat een week Rome met ieder van ons afzonderlijk en met ons als bedevaartgroep uit Zuidwest Salland gedaan heeft: 'De waarde en betekenis van Rome moet je zelf zien. De kerk bruist... ook in deze eeuw.'

'Elkaar volgend, kwamen we op de goede weg'en gingen we samen uit, en kwamen we samen thuis in gegroeid geloof, hoop en liefde.

Met dank en waardering aan onze gids Bas Rentmeester en pastoor Van der Vegt voor de wijze waarop zij ons hebben laten proeven aan de rijke kerkelijke historie in de wereldstad Rome.

De Rome-Bedevaartgroep ZWS 2009

foto's: Truus Ackerschott / Henk Endeman / Mieke de Jong / William Rensen