

Sta eens op met gastkoor van de maand kinderkoor Boerhaar

door Mieke de Jong

Lang naar uitgekeken, maar eindelijk was het zover! Op 9 juni 2013 luisterde het kinderkoor Boerhaar o.l.v. Ellen Hekking de eucharistieviering op. Een mooie gelegenheid voor jong en oud uit de 'stadse' locaties om met deze enthousiaste zangertjes kennis te maken.

Sta eens op!

De viering had als thema meegekregen: 'Sta eens op!', zoals ook in de liturgische verbeelding werd uitgebeeld van deze 10^e zondag door het jaar C.

In beide lezingen hoorden we hoe een kind weer tot leven is gekomen. Pastoor Skiba ging er met de kinderen over in gesprek.

Mensen kunnen van alles doen als iemand gewond is geraakt of zelfs een hartstilstand heeft. We bellen de dokter of maken gebruik van de spullen uit een EHBO-kist.

Voor deze gelegenheid liet pastoor Skiba de EHBO-kist zien die normaal in zijn auto ligt.

Daarin zat zelfs een reanimatie-set ... (in dat woord zit het latijnse anima – dat levensadem betekent.)

Als je een been breekt komt er gips omheen, krijg je een paar krukken en al snel kun je weer opstaan en lopen. Soms lukt het om iemand te reanimeren, opnieuw te laten ademen..... maar we kunnen overleden mensen niet levend maken.

Pastoor Skiba legde uit dat Jezus dat wel kan, want Hij is immers de Zoon van God.



Leerlingen van Jezus

Wij mensen kunnen iemand wel helpen om op een andere wijze tot leven te komen en op te staan. Als een kind gepest wordt, eenzaam, verdrietig is of pijn heeft, dan is het toch heerlijk als dat kind een beetje aandacht en liefde krijgt? Je voelt je gezien en dat doet goed. Het kan je helpen om op te staan uit je verdriet en uit wat je de adem ontnemt om plezier te hebben en gelukkig te zijn.

EHBO-pakketje

Daarom krijgen alle kinderen in de kerk (en ook de grote mensen-kinderen) een EHBO-pakketje mee naar huis, dat Mieke gemaakt heeft. Hierin zitten allerlei benodigdheden om een kaartje te kunnen sturen naar iemand die een beetje liefde en aandacht nodig heeft. We moeten daarvoor zelf ook opstaan om te zien, te horen en te voelen wat er bij een ander leeft.... En natuurlijk ook om het kaartje naar de brievenbus te brengen....

Na afloop van de viering ontvangt het kinderkoor een warm applaus en is er chocomel en lekkers voor alle kinderen.

Volgend jaar weer

.. oo ja en met kinderkoor Boerhaar spreken we meteen een nieuwe 'date' af om volgend jaar met hun enthousiasme veel kinderleven in de brouwerij te komen brengen.

Noot:

op 12 januari 2014 (Dooop van de Heer) waren de kids er weer om de schelpjesviering op te luisteren.

Wil je weten wat een schelpjesviering is, ga naar naar het EC-archief 2014 .

