



NIEUWSBRIEF

Mothers Prayers

Biddende Moeders

voorjaar 2016

VRAAG OM EEN ZACHTE, LIEFDEVOLLE HOUDING!

..is het jaarthema van Biddende Moeders: Het zijn de woorden die Veronica in gebed gegeven zijn aan het begin van Mothers Prayers. "Ja, we moeten vriendelijk zijn - onze kinderen willen altijd bevestiging van hun moeder, zelfs als ze dat niet toegeven"

We moeten Jezus in onze kinderen leren zien. Als we echt Jezus in onze kinderen zien, dan zullen we met liefde en respect naar hen kijken (blz.22 van het gebedenboekje).

In deze Nieuwsbrief:

Bezinning Jaarthema	p.1	Getuigenissen	p.3
Landelijke Open Dag	p.1	3 dagen van gebed	p.4
Nieuws van Veronica	p.2	Fathersprayers	p.4

Landelijke Open Dag MP 2015

Wat was het een mooie dag, 7 november in Duivendrecht. In de pastorie van de Urbanusparochie werden we welkom geheten door de missiepaters van de SVD. We waren met meer dan 80 betrokkenen en geïnteresseerden bij elkaar. Marijke Derks (oprichtster van Biddende Moeders Nederland) vertelde over haar roeping voor Mothers Prayers, en Gods leiding in haar leven. We hebben ons verdiept in het jaarthema: "Vraag om leiding", onze gebedsverhoringen verteld, en zo elkaar bemoedigd en gesterkt in ons vertrouwen op de Heer. Tot slot verenigden we ons in gebed tijdens het gebedsuur van Biddende Moeders.

Dank aan de paters en de medewerkers van de Urbanusparochie. Dank voor hun voorbereidingen en hulp op deze dag. Dank voor de muzikale ondersteuning gegeven door Marianne Schmeits en Sylvia Maenhout. Dank voor de Eucharistieviering na afloop van het programma waarin Monseigneur Van Burgsteden mede voorging en ons mooie woorden aanreikte naar aanleiding van onze roeping tot het Biddende Moeder- en Vaderschap. Dank voor het familiekoor o.l.v. Joke Mentink dat deze viering zo feestelijk ondersteunde met de liederen uit de Mis van de H. Bonifatius. Dank aan het Solace team, waaronder de (regio)-coördinatoren de voorbidders en assistent, dat zorg heeft gedragen voor een gastvrije ontmoetingsdag en een warm onthaal. Dank aan pastoor van der Mee die ons de hele dag ten dienste heeft gestaan en er was voor een persoonlijk gesprek en voor het Sacrament van de Biecht. Dank aan God die ons geroepen heeft om biddende moeder te zijn en samen te bidden voor onze kinderen en voor alle kinderen van de wereld, vooral voor die kinderen waar niemand voor bidt.

Bezinning Jaarthema

Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders

We beleven dit jaar het heilig jaar van de barmhartigheid. Het gaat om de grootste eigenschap van God. In de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid (de moeite waard om te bidden) wordt gezegd: De liefde van God is de bloem, de barmhartigheid is de vrucht. Je mag zeggen; alles van God is barmhartigheid. Achter alles staat een zachte, liefdevolle houding. Zo leidt Hij de geschiedenis van ons en onze kinderen, wel met vaste hand. En daar hoort alles bij, van zorg en aandacht, tot beproeving en zelfs tuchtiging, zoals dat in de heilige Schrift genoemd wordt. Mensen kunnen weleens denken dat God hard is, meedogenloos of onbarmhartig, maar de apostel Paulus zegt: "Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus".

Hoe voeden wij onze kinderen op? Man en vrouw, vader en moeder moeten daarin samen optrekken, in een oprechte eenheid, zonder elkaar af te vallen in het bijzijn van hun kinderen. Ze zijn in hun samenzijn beeld van God. De mooie afbeelding van Rembrandt, waar de verloren zoon ontvangen wordt in de armen van de vader laat ons een moeder en een vaderhand zien. Ouders kunnen best weleens strijden als het gaat over de opvoeding van hun kinderen. Het is ook niet eenvoudig. Wat is wijsheid? Waar doe je goed aan? Moet je deze keer zwijgen of spreken? Moet je straffen of (ver)dragen? Heb ook geduld met elkaar, als vader en moeder. We moeten alles steeds leren.

Vanuit ons geloof durven wij zeggen: Alles past steeds in Gods plan. Hij leidt ook de (diepere) geschiedenis en Hij schrijft voortdurend recht op onze kromme wegen. Maak je dus nooit bezorgd of je wel of niet goed doet. Je doet het niet altijd goed en het kan toch goed zijn, zoals het dan is. En om vergeving vragen aan je kinderen, als je je vergist hebt, is goed. Barmhartigheid sluit de waarheid (en de gerechtigheid) in, vraagt om trouw, en zo speelt het de hoofdrol. Vraag om deze liefdevolle barmhartige houding en ga zelf steeds in de leer bij God, die de God van de geschiedenis is en zo van ons leven.

Pastoor van der Mee



"Ik vind altijd dat het nieuwe jaar de goede tijd is om ons te herinneren en God te danken voor de wondere wijze waarop Hij ons en onze gezinnen in Mothers Prayers heeft gezegend. En wij moeten Hem danken; niet alleen voor de laatste 12 maanden, maar ook voor de zegeningen, en nieuwe vriendschappen waarvan we kunnen getuigen sinds de start van Mothers Prayers 20 jaar geleden. **Het jaar 2015 met onze 20^e verjaardag** was zeker één van de vele zegeningen. Zo ook onze **pelgrimage in Bethlehem**, waar ook mijn 75^e verjaardag werd gevierd. Ik ben in Bethlehem overspoeld met liefde en steun, helemaal toen ik hoorde dat er meer dan 100 Missen zouden worden opgedragen voor mijn intenties. Ik wil iedereen danken die bijgedragen heeft aan deze bijzondere gift en ik weet zeker dat het mij in staat heeft gesteld dit werk voort te zetten. En dan de **wereldconferentie in Rome**: dank jullie allen voor jullie gebeden. Door alle gebedsondersteuning hadden we zo'n gezegende tijd, dat weet ik zeker. **De viering in de Westminster Cathedral**: Er waren 350 moeders (die samen 18 landen vertegenwoordigden). Bij de viering van de H. Mis, waarbij de komst van Bishop Peter zo'n grote zegen en zo'n bemoediging was, waren zeker 500 moeders (wilt u zijn preek lezen, mailt u dan naar netherlands@mothersprayers.org of bel: 038-3374864).

Volharding het is nu een goede tijd om de inventaris op te maken van ons leven. We laten zo gemakkelijk onze goede voornemens varen en laten ons weer meenemen in de drukte van alledag. De beloningen zijn zo groot, juist als we volharden. God roept ons op met Hem een relatie aan te gaan, zodat Hij ons kan leiden, ons kan voeden en ons Zijn Wil voor ons leven kan laten zien. Ja, ik heb in mijn eigen leven ondervonden hoe belangrijk het is om Hem tijd te geven om dan te merken hoe moeilijke situaties veranderen en de Vrede terugkomt.

We hoeven Gods liefde niet te verdienen. In Mothers Prayers gaan de maskers af en worden we echt, als kinderen. We hoeven niet slim te zijn of theologen te zijn; de beste manier om heilig te zijn is 'ja' zeggen tegen de Heer en open te zijn voor alles wat Hij wenst te doen in ons. Dit is zo bevrijdend. Het is belangrijk om open te zijn voor Zijn wil, met onze individuele persoonlijkheden en gaven en zonder onze eigen agenda. Als wij weten hoeveel Hij van ons houdt, moeten wij ons geen zorgen maken om wat Hij van ons zal vragen. Hij weet wat het beste is. We moeten streven om klein te zijn, niet belangrijk, zodat wij gesnoeid kunnen worden, als de wijnstok, om veel vruchten voort te brengen.

Ik herinner me dat, toen ik de eerste keer mijn leven aan Jezus gaf, ik zo enthousiast was dat ik andere mensen wilde helpen om dezelfde ervaring te hebben. Dus ik stortte me op het bij elkaar proberen te brengen van mensen en ze mee te nemen naar gebedsbijeenkomsten en ik werd heel moe! Toen werd ik midden in de nacht wakker met deze woorden: Alleen maar Zijn, Alleen maar Rusten, Alleen maar Toelaten. Ik was half wakker en vroeg de Heer 'Wat zegt U dan van 'Alleen maar Liefhebben?'' Toen waren de woorden aan mij gegeven Jij kunt niet beminnen, - dit komt pas in het Toelaten: **Laat Mij Toe** om dóór jou te beminnen'. De Heer toonde mij dat het alleen door Zijn actie is, dat wij anderen kunnen beminnen. We kunnen niets doen uit onze eigen kracht. In zekere zin was het een grote zegen toen ik me realiseerde dat dit voor mij een oproep was om klein te zijn met de bedoeling om Hem groot te laten zijn in mij. Het goede nieuws is dat wij Zijn liefde niet hoeven te verdienen, we hoeven maar gelovig/trouw te zijn in kleine dingen.

Hij is onze Hulp – alléén kunnen we niets doen....als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan (Matteüs 18 vers 3).



Wie had, met menselijke ogen kijkend naar een klein eikeltje, de potentie kunnen zien van deze eikel om een wijdvertakte eikenboom te worden?

En wie had, met menselijke ogen, in een klein groepje moeders, samen biddend voor hun kinderen in een voorkamer, de potentie kunnen zien van deze gebedsbeweging om zich over zoveel landen te verspreiden?

Een Voorbeeld van de werking van de Heilige Geest: als een biddende moeder in contact komt met een andere moeder

Onze dochter Jackelien is getrouwd met Rohaan, een jongeman uit India. Op hun bruiloft en bij de geboorte van hun 2 zoontjes zijn ook de ouders van Rohaan naar Nederland gekomen. Ik heb ze toen verschillende malen ontmoet en aan de moeder verteld over Biddende Moeders. Ze vroeg mij of ik met haar het gebedsuur wilde doen en het sprak haar zo aan dat ze in haar woonplaats Madras nu 2 groepen Biddende Moeders begeleidt.

Vorig jaar hebben ze op 30 oktober, zoals Veronica gevraagd heeft, het 20 jarig bestaan van Mothers Prayers gevierd. Ze waren in totaal met 30 personen, er waren ook vaders meegekomen. Ze zijn die dag begonnen met een eucharistieviering en daarna een gezellig samenzijn. Om 12.00 uur hebben ze samen geluncht; iedereen had wat lekkers meegebracht, het was een echt feestmaal. Om 14.00 uur hebben ze afgesloten met het gebedsuur.

Het bijzondere was dat mijn dochter met haar man en 2 zoontjes in die periode bij de schoonouders in India logeerde. Ze waren ook uitgenodigd voor deze feestdag en werden als eregasten welkom geheten omdat de 2 groepen biddende moeders zich zo verbonden voelen met Nederland. Ik ben heel dankbaar met het mailcontact dat ik met de groepen in India heb, wereldwijd met elkaar verbonden, zo ver weg, maar in het gebed heel dichtbij.

Wies Mom (regiocoördinator MP Limburg)

Een Voorbeeld van Mothers Prayers: Biddende Moeders met peuteropvang

31 januari van dit jaar ben ik uitgenodigd voor de feestelijke opening van de Play and Pray gebedsgroep in de sacristie en bijsacristie van de Maria Margaritakerk in Tilburg. Eugenie Wolfs, al vele jaren Biddende Moeder, is daar gestart met Biddende Moeders en peuterbegeleiding. Ik was vrij vroeg aanwezig en heb even meegeholpen met de nodige voorbereidingen door samen met de aanwezige jeugd, ballonnen op te blazen en het versieren van de ruimte. Mooie versieringen waren het: uitbundig, met vrolijke kleuren en er was genoeg ruimte op de tafel voor alle nodige informatie rondom de Play and Pray groep en ook voor de MP-materialen.

We openden met het samen bidden (onder leiding Pastoor H. Schilder) daarna hebben we het liedje gezongen dat Eugenie had geschreven op het bord. De Bijbellezingen en het Evangelie van de Dag werden gelezen door Deken J. Miltenburg, vervolgens werd een Maria beeld gezegend: het werd geplaatst tussen de ruimte voor de kinderopvang en de gebedsruimte voor moeders en kinderen. Wij, aanwezigen, mochten getuige zijn van de officiële opening. In de gebedsruimte werd het gebed voor Vernieuwing gebeden o.l.v. Deken J. Miltenburg. Eugenie gaf daarna uitleg over alle beelden en fotos die aanwezig waren. Een van de jeugdige bezoekers mocht het lint doorgeknippen en een blinkend rood slot opendraaien: dat was het officiële teken dat de ruimte nu in gebruik werd genomen. Het was de bevestiging dat deze gezegende Play and Pray groep van start was gegaan. Het was een prachtige, speelse ruimte voor de kinderopvang, met voor in de nabije toekomst een zandbak voor de buitenactiviteiten bij zonnig weer. Daarna -onder het genot van koffie, thee en gebak- werd de Mothers Prayers film getoond en heb ik de gelegenheid gekregen om mijn bekering, roeping en gebedsverhoringen te vertellen. Ook heb ik vragen beantwoord over Mothers Prayers, ervaringen van de wereldconferentie in Rome gedeeld en verteld over de audientie bij de Paus. Tot slot baden wij samen en zongen we het lied van Eugenie. Het was een gezegende dag.

Tutty Petersdorff Reynhart (regiocoördinator MP Noord-Brabant)

20 jaar MP – Viering in onze groepen

Wij vinden het erg leuk om te horen hoe uw gebedsgroep het 20 jarig bestaan van Mothers Prayers heeft gevierd. In de vorige nieuwsbrief vroegen wij of u het ons wilde laten weten. Het initiatief in de parochie van de H. Oda was heel bijzonder: "Afgelopen weekend hebben wij met de Biddende Moeders gebedsgroep aandacht besteed aan het 20 jarig bestaan. In de gefuseerde parochie waren de verschillende leden aanwezig met de introductiebrieven (zgn. "dierbare vriendin-brieven") in 4 verschillende kerken. Ook hebben we een voorbede laten lezen en een welkom-mededeling gedaan voor de bestaande groep en voor een nieuw op te richten groep. De Odaparochie bestaat uit 5 kerken. In Nijnsel is de bestaande Biddende Moeders gebedsgroep vol (8 leden nu), de nieuwe gebedsgroep zou dan in Son komen". Er zijn veel intenties uitgesproken, enkele missen opgedragen en sommige gebedsgroepen zijn gezamenlijk naar de kerk gegaan en hebben daarna een feestelijk samenzijn gehouden.

Veronica over de materialen van het 20-jarig bestaan van Mothers Prayers:

- A) "Het boekje: "Celebrating 20 years of Mothers Prayers" (waarvan de voorkant op pag. 3 van deze nieuwsbrief wordt weergegeven) bevat veel artikelen voor moeders, voor een dieper begrip van onze spiritualiteit van Overgave. We hebben al zeer goede reacties, en ik hoop dat u zich gezegend mag voelen terwijl u het leest"
- B) "Een nieuwe dubbel CD, getiteld: *Unfolding Grace*. Op de eerste CD spreek ik eerst en daarna spreekt Carolyn over de gebeden in het gebedenboekje en hoe u ze het beste kunt laten doordringen tot uw hart. We bidden ook alle gebeden en hopen dat dit een hulp mag zijn voor hen die het moeilijk vinden om te lezen uit het boekje. Op de 2^e CD staan nieuwe liederen geschreven door Anne Scripture (die ook de liedjes heeft geschreven van de voorgaande CD). Deze nieuwe liedjes zijn mooi en zeer gezegend, ik weet zeker dat we ze binnenkort zullen zingen.
(voor Nederland: u kunt deze materialen in de toekomst bestellen door contact op te nemen met uw (regio)coördinator.)

Veronica over de 3 dagen van gebed:

"We bidden voor de toekomst van onze kinderen en ons land"



25-26-27 maart	Lezingen: de Psalmen 51; Jesaja 49 v 13-19; Lucas 12 v 13-21. We weten dat dit het paasweekend is, maar vinden Goede Vrijdag juist een speciale dag voor berouw en Paaszon­dag voor dankzegging. Misschien is het moeilijk om samen te komen, maar we hopen dat u wel wilt bidden.
24-25-26 juni	Lezingen: de Psalmen 5 v 7-8; Jesaja 63 v 7-9; 2 Korintiërs 4 v 7-18
23-24-25 september	Lezingen: Efezen 2 v 4-10; Jakobus 2 v 12-13; 1 Petrus v 13-16
27-28-29 januari 2017	Lezingen: de Psalmen 27; Nehemia 9 v 29-37; Jakobus 5 v 7-11

Velen van u hebben ons verteld over de zegeningen die ontvangen zijn tijdens de 3 dagen van gebed. Voor degenen voor wie het nieuw is, wil ik het graag uitleggen. We reserveren één keer in de 3 maanden 3 dagen (de bovenstaande dagen), om als dat mogelijk is, samen te bidden in onze gebedsgroepen.

De 1e dag is de dag van ons persoonlijke berouw als we de Heer vragen ons te laten zien waarin wij moeten veranderen.

De 2e dag bidden we voor degenen die door hun handelen op wat voor een manier dan ook schade toebrengen aan onze kinderen, handelaren in drugs, verspreiders van pornografie, de media, slecht onderwijs, internet, popidolen etc. We vragen God hen te vergeven en hun harten te veranderen.

De 3e dag is een dag van blijdschap, dank en lofprijzing. U vraagt zich misschien af wat wij doen deze dagen. Dat hangt heel erg af van de gebedsgroep. Ik snap dat het voor een moeder niet mogelijk is om voor 3 dagen haar gezin te verlaten, maar het zou mooi zijn als ze toch wat tijd met haar gebedsgroep of alleen kan doorbren­gen in verbondenheid met alle Mothers Prayers leden over de wereld. Onlangs was ik niet in staat om naar onze gemeenschap te komen, dus bad ik alleen en offerde de dag op aan de Heer, voor de intenties van die dag. Ik voelde me echt gezegend en verbonden met u allen. Dus ook al ben je slechts in de gelegenheid om een klein gebed te bidden: het zal bijdragen aan het geheel en grote Zegeningen geven aan de wereld."

Regiodagen Voorjaar 2016 (Voor meer gegevens over deze dagen zie: www.rkactiviteiten.nl)

Friesland/Groningen/Drenthe Zaterdag 9 april 11.00 –15.30uur St Jozefkathedraal: Radesingel 4, Groningen	Gelderland Donderdag 26 mei 10.00 uur Maria Geboortekerk: Berg en Dalseweg 40, Nijmegen	Zuid-Holland Zaterdag 9 april 10.00-14.00 Parochiezaal St Barnabas kerk: Grote Haven 10, Haastrecht	Utrecht/het Gooi Datum volgt <i>Zie www.rkactiviteiten.nl</i> Trefpunt St. Nicolaaskerk te Baarn
Overijssel Vrijdag 23 april 10.00 -14.15 uur St. Antoniusparochie: Spoorstraat 2, Oldenzaal	Noord Brabant Zaterdag 2 april 10.45-14.45 uur Parochie de goede Herder van de Petrus en Pauluskerk: Vierwindenlaan 9, Tilburg	Limburg Dinsdag 31 mei 10.00 uur Pastorie Ubachsberg: Kerkstraat 28, Ubachsberg	

LANDELIJKE OPEN DAG: 5 NOVEMBER 2016 IN UTRECHT

Bericht van Fathers Prayers

Internationaal zijn de Biddende Vaders ook actief. Vorig jaar in september heeft de eerste nationale bijeenkomst in Frankrijk plaatsgevonden van Franse Biddende Vaders in de abdij van Timadeuc (bij Rennes) en dit was zeer inspirerend. Het was fantastisch om te zien dat ook in Frankrijk het aantal Biddende Vaders groeit. De volgende nationale bijeenkomst van de Biddende Vaders zal worden gehouden in het weekend van 3 t/m 5 juni bij de zusters van de 'Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus' in Sittard. Het thema zal zijn: de Barmhartigheid van de Vader. Ook aanwezig zal zijn monseigneur Van Burgsteden die de Biddende Vaders een zeer warm hart toedraagt. contact@fathersprayers.org / www.fathersprayers.org

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief en/of de (contact)gegevens van de regiocoördinatoren, kunt u contact op nemen met
Christine van Laar: 038-3374864 mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org