

**Gebed als de namen van de kinderen
in het mandje - in Gods handen - worden gelegd.**

Heer Jezus, we komen bij U als moeders, die uw Zegen willen vragen voor onze kinderen en voor alle kinderen over de hele wereld.

*We danken U voor onze kinderen, ze zijn een kostbaar geschenk aan ons.
Help ons Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren.*

Heer, ze leven in een beangstigende wereld - een wereld die U vaak niet erkent - een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in U geloven.

Help hen sterk te zijn Heer. Laat ons er steeds van bewust zijn dat U altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat U met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn.

Geef ons alle genade die we nodig hebben om Uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige God, U kunt dingen veranderen.

Daarom keren wij ons in geloof en in liefde tot U, wetend, dat U onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel U van onze kinderen houdt en hoe U er bij ons op aandringt met al onze problemen bij U te komen.

Amen.

*Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven'.*

(Mt. 11.28)