

Gevonden!

Zoektocht naar de verloren zoon,
naar Mister P. S. , de H. Lebuinus en het beloofde land.

door: Mieke de Jong.



Jeee, ben jij ook wel eens wat kwijt??? Daarom zijn we op 10 maart 2013 vanuit het Eucharistisch Centrum met vele misdienaars en acolieten uit onze parochie op zoek gegaan. Maar naar wie of wat???



In de eucharistieviering gaan we in de evangeliëlezing op zoek naar de verloren zoon. Gaandeweg de preek ontdekken we dat het er eigenlijk om gaat dat we in ons leven moeten proberen om net zo'n liefdevolle en vergevende vader/moeder te worden als God dat is voor al zijn mensenkinderen; God, de Vader, die ieder menskind zoekt en met open armen ontvangt, hoe verloren en fout dat menskind ook lijkt te zijn. De aanwijzing die we meekrijgen op onze zoektocht om beeld van God te worden luidt : 'Ubi caritas en amor, ubi caritas, Deus ibi est. Daar waar liefde is en goedheid, daar waar liefde is, daar is God.'

Na de lunch krijgen we andere aanwijzingen. Nu om op zoek te gaan naar Mister P.S. De aanwijzingen brengen ons naar de H.Hartkerk. We roepen de H. Antonius aan en snel daarna wordt Mister P.S. gevonden en zijn identiteit onthuld.

H. Antonius

Lieve vriend,
help dat ik hem,
die ik zoek, vind.....



Hij is niemand minder danjazeker... Meneer Pastoor Skiba. Hij vertelt over het H. Hart van Jezus, dat symbool staat voor Jezus' grenzeloze liefde, die ons helpt en de weg wijst op onze zoektocht naar God. Ook laat pastoor Skiba de gebrandschilderde ramen tot leven komen. We ontdekken zelfs een raam met de afbeelding van onze parochiepatroon, de H. Lebuinus. Met pastoor Skiba trekken we verder. Tot onze grote verbazing ontmoeten we bij de Broeders de H. Lebuinus in levende lijve.

Hij praat honderduit over hoe hij als de jonge Liafwin zijn eerste houten kerkje in Deventer heeft gebouwd. Dat zijn naam 'lieve vriend' betekent zal op een dag als vandaag geen toeval zijn. Ook de bidkapel van de Broeders is speciaal voor ons geopend, zodat we een kijkje kunnen nemen bij de restauratiewerkzaamheden.

We hopen ook op een ontmoeting met Geert Grote, die een eindje verderop zijn residentie zou hebben. Helaas... zijn 'glazen huis' is nog niet klaar en Geert blijkt zodoende nog elders te vertoeven.



Onderweg is van alles te smikkelen en smullen dankzij onze sponsor Mister Albert Heijn (van Vlotenlaan Deventer).

Nu nog het beloofde land zoeken Onze 'lieve vriend' sluit zich bij het laatste stukje van de zoektocht ook aan. Die extra bescherming van onze patroonheilige kan geen kwaad, want we moeten zelfs met het pontje het water oversteken. Met al die dartelende misdienaars is dat geen overbodige luxe.



Aan de overkant wachten ons een heerlijk partijtje bowlen en een patatbuffet.
Na zo'n leerzame en spannende zoektocht is dat een gezellige afsluiting.
Acoliet Mario wordt met wel 3 strikes op rij de superkampioen.



En het beloofde land??.... ja het is er die dag, gewoon hier in ons eigen Lebuinusland. In de kerk tijdens de eucharistieviering en op onze zoektocht naar Mister P.S. en de H. Lebuinus. Ja, zelfs op de bowlingbaan. Want daar waar liefde is en vriendschap.... daar is God!

Gods topmodel



H. Joachim bid voor ons

