

# 'T ZOUT

Katholiek magazine voor zuidwest Salland



Kerst voor iedereen?

Terugblikken en vooruit kijken

2016: het Jaar van Barmhartigheid

december 2015 & januari 2016





Elke uitvaart als het leven, uniek en persoonlijk

## Uitvaartverzorging **Roelofs**

Diepenveenseweg 76, 7413 AS - Deventer

Telefoon (0570) 622 535

[www.uitvaartverzorgingroelofs.nl](http://www.uitvaartverzorgingroelofs.nl)



24 uur  
per dag  
bereikbaar

ook als u  
elders  
verzekerd  
bent

## Stichting Thuis Sterven

er zijn tussen leven en dood

Wij helpen mensen hun laatste wens te vervullen; namelijk thuis te kunnen sterven. Onze vrijwilligers zijn er om de mensen thuis wat rust te gunnen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op



**Stichting Thuis Sterven**

06-51565658 of 06-22917027  
[www.thuissterven.nl](http://www.thuissterven.nl)



**SCHUILING**  
OPTIEK

Nieuwstraat 10 | Deventer  
Tel. 0570 632984  
[info@schuilingoptiek.nl](mailto:info@schuilingoptiek.nl)  
[www.schuilingoptiek.nl](http://www.schuilingoptiek.nl)



**Defunus Uitvaartzorg**

persoonlijk, betrokken en dichtbij

Ik sta dag en nacht  
voor u klaar!

**Wim Spaans**

Defunus Uitvaartzorg

0570 - 59 53 51 • [www.defunus.nl](http://www.defunus.nl)





## De Kersttijd

De Kersttijd is voor veel mensen vooral een gezellige tijd. Lekker uitgebreid eten met vrienden en familie. Natuurlijk horen er ook kado's bij. Het ene kado nog duurder en luxueuzer dan het andere. Even genieten zonder zorgen, wie wil dat nou niet?

Bijna niemand staat er graag bij stil en nog liever wil eigenlijk niemand ermee worden geconfronteerd, maar toch zijn er (veel te) veel mensen voor wie het geen Kerst zal zijn. Lees vooral het verhaal van Rada Sukkar over de ontberingen die zij aantreft bij veel gezinnen in Noord Irak. En wat te denken van alle vluchtelingen? Niemand staat te springen om ze op te vangen. Grenzen worden gesloten. Vluchten kan niet meer.

Ook voor mensen met psychiatrische problemen, eenzamen, daklozen en veel andere kwetsbare groepen mensen is het nooit Kerst. Is er nooit een feestelijke maaltijd en een gezellig familiegebeuren of een gezellig samenzijn met vrienden.

Ik ben geen pastor, maar ik kan het niet nalaten om een relatie te leggen met het eigenlijke Kerstfeest. De geboorte van Jezus, de zoon van God. Jezus die er was voor de verdrukten, de zieken, de armen en het uitschot van de maatschappij. Jezus, de barmhartigheid zelve. Wat een contrast met wat veel mensen van het Kerstfeest maken.

Met Oud en Nieuw blikken we terug en ook vooruit. Het afgelopen jaar is geen gemakkelijk jaar geweest. De herstructurering van de parochie is achter de rug, maar er is nog steeds veel verdriet en ook boosheid bij de parochianen waar de kerk van is gesloten. We maken de mooiste voornemens waar we ons vaak niet aan weten te houden. Maar bij één voornemen blijft het hoe dan ook niet bij een voornemen: 2016 wordt het Jaar van Barmhartigheid. Wat doen u en ik ermee? Ik wens u een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten geslaagd Nieuw Jaar.

*Jan Miltenburg, hoofdredacteur*

# INHOUD

- 2 Barmhartigheid die inspireert
- 4 De Bijbel verklaard
- 5 Column Gabriele

## ZOUTVAT

- 6 Van de bestuurstafel
- 8 Voedsel voor de ziel
- 13 Rijk palet
- 15 Samen doen
- 19 Nieuws uit de centra
- 26 Vieringenoverzicht
- 31 Gebeds- en misintenties
- 36 Wij gedenken

\*\*\*\*\*

- 36 Heilige van de maand
- 37, 48 Salt & Pepper
- 38 Meester Geertshuis
- 39 Omnibus
- 42 Agenda
- 44 Servicepagina



**Bereikbaarheidsdienst voor zieken-  
zalving en uitvaart: 06 - 133 244 06**

Op de cover: detail van een glasraam uit de Nicolaaskerk in Schalkhaar. Glasramen hebben licht nodig om ze tot leven te brengen. Dan komt de boodschap op dit raam ook voluit in zicht: Zalig de Barmhartigen! Laat het licht van Kerstmis ook in ons hart deze boodschap duidelijk voelbaar maken. Zodat ook wij zichtbaar vorm kunnen geven aan het Jaar van Barmhartigheid! Zalig Kerstfeest! **1**

## Barmhartigheid die inspireert

In mijn vaste supermarkt hangt een poster: "DORCAS-voedselactie 2015... doe een boodschapje extra". Dorcas is een bekende Christelijke hulporganisatie die zich al jaren het lot van arme Oost-Europeanen aantrekt. Maar ze heeft zich ook de grote nood in Noord Irak aangetrokken, onder meer vanwege de talloze Christenen die daar worden verdreven. "het is allemaal noodhulp die we daar geven" zegt medeparochiaan Rada Sukkar. Ze is sinds vorig jaar oktober regiodirecteur voor DORCAS voor Noord Irak.



"Door de strijd van IS zijn hier sinds augustus 2014 meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen. En ze worden o.a. in de provincie (en stad) Dohuk opgevangen. Het is een situatie van één op één, een miljoen bewoners vangen een miljoen vluchtelingen op. De priesters hier hebben de kerken opengesteld als woonverblijven. Met dozen markeren de families "hun ruimte" in het kerkgebouw. Sommige priesters huren maar een alternatieve plek om de mis op te dragen. En omdat er zoveel verschillende minderheden zijn, is er een enkele priester die de mis eerst volgens de Chaldeese ritus doet, dan volgens de Syrisch katholieke en ten slotte volgens de oosters-orthodoxe wijze. Ik zie hoe priesters in deze situatie meer dan priesters worden. Zij organiseren hulp, zij zijn nabij aan al die mensen in nood."

Ons gesprek voltrekt zich aan de hand van foto's die ze laat zien. Bloeiende amandelbomen in het voorjaar, een bijbels landschap met oude kerkjes, mensen die zich schuilhouden in niet-afgemaakte huizen complexen, het uitdelen van geld en brandstof en kachels. Gezichten van blijde mensen, gezichten getekend door de kou, de armoede en de angst. Een schutting met een zeil, onderkomen voor 38 mensen waaronder 15 kinderen.

Een vraag dan maar:

**"Je bent geboren in Bagdad, maar wat deed je nu terugkeren naar Noord Irak?"**

"De dag nadat in Oekraïne vlucht MH17 is neergeschoten, hebben de IS-strijders Mosul ingenomen. En ze hebben alle bewoners, en met name de Christenen voor de keus gesteld: of je bekeert je nu ter plekke tot de Islam, of je wordt gedood, of je verlaat deze stad zonder iets mee te nemen. Zo zijn 120.000 mensen binnen een week uit deze stad verdwenen. Voor het eerst in 19 eeuwen was er op zondag geen eucharistieviering meer in deze stad. Ik kon het niet meer aanzien. Ik herinnerde me de verhalen van mijn oma die uit Mosul kwam. Waar ze was gedoopt, hoe ze hadden geleefd met elkaar. Ik zag hoe die Christelijke stad ineens zonder Christelijke viering was en al die kerken verlaten. Het maakte iets kapot in mij. Ik had altijd al willen helpen vanuit mijn vak (watertechniek). Maar gezien de oorlogssituatie is het er nooit van gekomen. Mijn man zag dat er iets kapot in mij ging. En hij kwam met die advertentie van DORCAS die een regiomanager voor Noord Irak zochten. Omdat hij mij steunde, heb ik gesolliciteerd en het aangenomen. Ik ken de regio, ik ken de mensen, ik ken de taal, dus moest ik het doen, van binnenuit." Ik krijg opnieuw foto's te zien van niet-afgebouwde huizen, vol met mensen. De betonstaven steken uit kolommen, de trappen zijn in hun ruwe vormen te zien. "Het is levensgevaarlijk in zulke situaties. De aanwezige kin-



deren spelen hier. Iemand vertelt dat in de afgelopen weken drie kinderen van grote hoogte gevallen zijn. Twee zijn overleden, van de derde weten we de gevolgen nog niet. Dankzij de giften van o.a. Nederlandse kerken kunnen we dan iets regelen. Ik heb een zonnecel kunnen regelen, zodat er binnen enkele lampen kunnen branden. Ik was in een dorp in de bergen. Daar woonden 60 families. Wat opviel, was dat het aantal gehandicapten daar hoog was. Het is een opeenstapeling van ongelukken en ziektes door de oorlog. Het blijft in zulke situaties belangrijk om te kijken wat mensen echt nodig hebben. Hier zie je hoe we kachels uitdelen. In de winter was het min tien graden. Zie het dan maar uit te houden. Soms delen we kansen uit met kerosine. Maar in andere situaties delen we geld uit, want mensen weten zelf wel wat ze kunnen kopen. Noord Irak was een welvarend gebied met een hoge olieproductie. Er is nog steeds een stuk goed lopende economie en infrastructuur.



Het is belangrijk om te zien wat mensen echt nodig hebben. Anders verkopen ze waarde pakketten van \$50 voor maar \$5, een enorm verlies. Ik zag dat er op sommige plekken fietsen voor kinderen nodig waren. Al die kinderen moeten wel naar school. Maar het zijn er zoveel, dat de ene groep 's morgens gaat en de andere 's middags. En dat moet ook omdat de ene groep Koerdisch spreekt en de andere Arabisch. Hoe komen ze op de goede plek? Op de fiets! Dat geldt vooral voor de stad, en de stadjes."

Ik zie weer allerlei foto's en verbaas me over de grootte van de groepen. Een miljoen vluchtelingen, is ook nauwelijks voor te stellen . . .

Opnieuw maar weer een vraag:  
**"Hoe ga je met de onmacht om, die je toch ook moet voelen . . .?"**

"Ik zal je vertellen: we zijn met de intentie gegaan om duizend families te helpen (een familie van gemiddeld zes personen). We zijn geëindigd met hulp aan meer dan zeventuizend families. Als ik dat zie en het meemaak, begrijp ik Jezus' verhaal van de wonderlijke vermenigvuldiging. Dat doet mijn hart goed. We kunnen dat ook doen omdat we goed kijken naar wat mensen echt nodig hebben en contact houden. Zo werken we ook met hart en ziel. Goed kijken. En ik vraag me elke dag ook af: waarom laat ik mijn twee kinderen in Nederland achter. Dat houdt me scherp. Ook vraag ik me elke dag af: wat doen al die mensen hier? Zo voer ik mijn team aan, een team van mensen uit deze regio, die de taal spreken van deze mensen en mee helpen kijken. Dat maakt het goed. En wat betreft die onmacht: ik bid. Dat is mijn enige weg. Ik ben God niet. Ik doe wat ik kan doen; en die ene die ik geholpen heb, dat kan ik wel. Met dat vertrouwen ga ik op pad. Met alles wat ik in huis heb, heb ik die ander geholpen.

Ik denk ook dat ik door dit werk anderen inspireer. Een verslag op Facebook lokte een reactie uit van een vriendin uit Canada: "Ik kan niet van mijn land genieten; ik kijk nu met de ogen van een Irakees". Zij vroeg of ze kon helpen als gynaecologe. Zij is een half jaar gekomen; voor niets. Ze is begonnen trainingen te geven aan gezondheidstrainers. En deze hebben "mobile clinics" gevormd, die op verschillende plekken spreekuur hielden, medicijnen verzorgden en hygiënesets uitdeelden. Ook heb ik mijn zoon geïnspireerd. Hij heeft met een ploegje vrienden ons werk gefilmd en daar een goede documentaire van gemaakt die zelfs voor het Europees parlement vertoond is. Zo gaat de inspiratie voort."

Laten we ons bij die inspiratie aansluiten, bij het begin van het jaar van de Barmhartigheid.  
*L.Geurts*



## De Bijbel verklaard

### Lucas 2,1-7

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkeld Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.

(Willibrordvertaling 2012)



### Vluchtelingen met Kerstmis

Kerstmis is een feest van warmte, licht en gezelligheid. Samen rond boom en stal met vrienden en familie. De grote boze wereld is even ver weg. Toch zijn ook de vluchtelingen niet ver weg in de evangelieteksten die we rond Kerstmis horen. Misschien is het geboorteverhaal strikt genomen geen verhaal van vluchtelingen, toch zijn ook Jozef en Maria slachtoffer van de machthebbers van hun tijd. Keizer Augustus laat zijn volk tellen en het betekent voor gewone mensen een lange en afmattende reis van zo'n 150 kilometer. En dan te voet... Bij aankomst is er geen plaats voor hen. Hoe herkenbaar vandaag de dag.

Matteüs vertelt dat ze niet terug kunnen naar Nazaret. Koning Herodes – zetbaas van de Romeinen – handhaaft zich met wrede hand

### Matteüs 2,13-16.19-20

Toen de magiërs de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: "Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven." Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte, en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: "Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen". Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.'

(Willibrordvertaling 2012)



zo valt te lezen in de geschiedenisboeken van zijn tijd. Het evangelie zegt dat hij uit angst voor een nieuwe koning alle kleine kinderen in Bethlehem en omstreken laat vermoorden. Gruweldaden toen en nu. En ook toen en nu mensen op de vlucht. Jozef en Maria vluchten naar Egypte.

Verandert er dan uiteindelijk niets? Waarom dan nog Kerstmis vieren? Ik denk om steeds weer te ontdekken dat God aan de kant van de vluchtelingen staat en niet aan de kant van de wrede heersers. God zelf kwam als vluchteling op aarde. Kerstmis is zo een protest tegen alle onrecht en wreedheden en roept ons blijvend op om inzet en gebed voor een wereld waarin kinderen in vrede en veiligheid geboren kunnen worden.

Marc Brinkhuis



**Gabrie Gelissen is opgegroeid in Heerlen, werd volwassen in Rotterdam en woont sinds 2008 met haar gezin in Deventer. Haar leven is een zoektocht naar zichzelf, naar anderen en naar God.**

## Kerstfeest

Zo gek als mensen zijn op versierde dennenbomen, glimmende ballen en familiediners, zo mooi vind ik het kerstverhaal zelf. Niet het "historische" verhaal interesseert me, als wel het spirituele, zoals we dat tegenkomen in het mystieke Christendom. In deze traditie gaat het niet om één juiste uitleg van een Bijbelverhaal, maar om zijn innerlijke boodschap die zich langzaam en steeds op verschillende niveaus ontvouwt. Symboliek speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de weerklank die een verhaal oproept in onszelf. Uitgangspunt hierbij is dat de Bijbel een boek is dat ook vertelt over onze eigen geestelijke ontwikkeling, onze persoonlijke omgang met God. Christus vertegenwoordigt daarbij de hoogste Goddelijke kracht in onszelf, de andere figuren menselijke aspecten van onszelf (Thomas bijvoorbeeld ons ongelof, Herodus ons jaloerse ego). Het ontdekken van een persoonlijke en actuele betekenis in een ogenschijnlijk algemeen verhaal van lang geleden, is geen gesneden koek. Het kost moeite en tijd. Maar als het zich toont, begrijpen we onszelf en de diepgaande teksten weer een fractie beter. Een kerstverhaal voor dit jaar:

Hoe het verhaal precies begon, ben ik eigenlijk alweer vergeten. Was het mijn diepe verlangen naar rechtvaardigheid en vrede dat mij zwanger maakte? Of was het God zelf die

besloot zich in mijn leven te planten? Hoe dan ook, nu de geboorte nadert, krabbel ik terug. Christus klopt wel erg ongelegen aan bij de herberg. We zitten er net rustig bij; de slaapplekken zijn al ingericht, de pantoffels aangehouden en we verwarmen ons juist bij de kachel met goed glas wijn. Moeten we nu inschikken voor iemand die ons comfort gaat verstoren met verhalen over naastenliefde en het delen van bezit? Het spijt me Christus, maar vanavond zitten we vol. Christus schrikt er niet van terug; hij gaat voorbij aan onze eerste neigingen van gemakzucht en eigenbelang en daalt nog dieper af in de menselijke natuur. Midden in een stal, waar de menselijke neigingen nog veel van de dierlijke weghebben, begint zijn leven.



Het Kerstfeest is de geboorte van het Goddelijke leven in onszelf. Van een positieve kracht die onze menselijkheid niet verwerpt, maar juist van daaruit groot wil groeien. Het Kerstfeest biedt ons de kans deze kracht opnieuw geboren te laten worden in onszelf. En dat is na een jaar ook weer nodig; we hebben het Christuskind van vorig jaar alweer behoorlijk onder de voet gelopen. Juist daarom is het feest zo heilig en zo mooi: we mogen wederom voor hem plaatsmaken. Ook al leven onze minder goede kanten ook nog steeds in ons. Natuurlijk kunnen we dit jaar inschikken in de herberg. Maar veel belangrijker is dat het een plek is waar er daadwerkelijk plaats voor Hem is. Waar Hij welkom is. En waar Hij beschermd en gekoesterd wordt, zodat het uit kan groeien tot een volwassen kracht die zich ook in de buitenwereld kan laten zien.

Ik wens u een gezegende advent en een Zalig Kerstfeest toe!

## van de Bestuurstafel



Op deze plek vindt u informatie van uw parochiebestuur. Het bestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. In deze roerige tijden zullen we u op de hoogte houden van de stappen die worden gezet en veranderingen die er aan komen. Natuurlijk kunt u altijd één van ons aanspreken en uw vragen stellen die we dan zo goed mogelijk beantwoorden.

Het is alsof het wat rustiger wordt wat betreft het werken in de nieuwe structuur. Langzaam maar zeker vallen de dingen op hun plek. Achter de schermen wordt er op dit moment (12 november) druk gewerkt aan de **verhuizing** van vicaris Cornelissen van de pastorie van de Heilig Hartkerk naar de pastorie in Lettele. Daarna wordt de pastorie van de Heilig Hartkerk aan de Kerkstraat opgeknapt zodat het parochiesecretariaat hier naar toe kan verhuizen. Deze verhuizing is gepland op 14 december. U vindt de nieuwe adresgegevens op de servicepagina.

Als de verhuizing is afgerond, staan de Maria Koninginkerk en de pastorie leeg. Het parochiebestuur is inmiddels met de 3-G kerken een verkoop overeen gekomen.

In een **gesloten kerk** gaat het licht uit, en de kachel (bijna) niet meer aan, tot deze kan worden verkocht. (Het geld dat uit de verkoop van een gebouw vrijkomt, is bestemd voor geloofsinhoudelijke zaken.) Maar een gesloten RK-kerk blijft nog steeds een RK-kerk. Het is niet aan het bestuur om het stempel "RK" van het gebouw te halen. Dat kan alleen de bisschop. Die kan per bisschoppelijk decreet een gesloten kerk aan de "Goddelijke eredienst onttrekken" zoals hij dat recent bijvoorbeeld voor de Maria Koningin heeft gedaan. Tegen dat decreet heeft men bezwaar kunnen maken en dat is ook gebeurd. Op dit moment is nog niet bekend of het beroep dat tegen het decreet is ingesteld, wordt gehonoreerd. De Maria Koninginkerk blijft echter voor onze parochie een gesloten kerkgebouw!

Ze zou als kerkgebouw behouden kunnen blijven en, na verkoop, in gebruik genomen kunnen worden door de drie gereformeerde kerken, als de bisschop het beroep niet honoreert.

De inkomsten van verkoop van gebouwen zijn ook echt nodig om het geld uit de stenen te halen en verder te kunnen bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap waarin we samen "kerk" kunnen zijn.

### Begroting in (kerk)balans 2016

Penningmeester Lex aan het woord: "De dure feestdagen staan voor de deur met alle gezelligheid, tradities, zorgen en rompslomp die dat elk jaar met zich meebrengt. Vanuit mijn stoel als huisvader kijk ik alweer met genoegen naar wat er komen gaat. Vanuit mijn stoel als penningmeester kijk ik wat verder vooruit. Samen met alle vrijwilligers die ons als bestuur ook in de nieuwe structuur ondersteunen, zijn we hard bezig om een begroting voor 2016 in elkaar te zetten. Er wordt gewerkt aan een zo sluitend mogelijke begroting. Maar daarvoor doen we ook weer een beroep op iedereen die onze Katholieke parochie een warm hart toedraagt. Want uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt elke keer weer dat onze parochie voor het allergrootste deel afhankelijk is van de bijdragen die u steeds weer beschikbaar stelt.





Ongeveer 20% van alle kosten kunnen we afdekken door de inkomsten uit onze begraafplaatsen. Ook de spaarpot die we hebben opgebouwd, ons eigen vermogen, levert in 2015 weer ca. 20% van het benodigde geld op. Maar dat betekent wel dat we voor twee derde van alle kosten opnieuw weer bij u aankloppen. Elke week als we met het collectebakje rondgaan, maar vooral als we in januari weer bij u aankloppen tijdens de Actie Kerkbalans.

Ik hoor sommigen van u al wel een beetje mopperen: doen ze eerst bijna de helft van onze mooie kerken dicht en dan durven ze toch nog langs de deur te komen! Ja, dat durf ik, want zoals u in de grafiek op blz. 6 onderaan kunt zien, ging in 2015 meer dan de helft van alle kosten naar de mensen die binnen onze parochie werken, als pastor, op kantoor maar ook als organist, dirigent of als vrijwilliger die soms een kleine vergoeding krijgen. In 2016 zullen de gebouwen iets minder kosten, en zal ons eigen vermogen ook iets meer opbrengen. Maar in 2016 brengt UW bijdrage onze begroting hopelijk weer in balans."



### **Caritas, een kerk die helpt!**

PCI is van en voor de gehele parochie. Help mee met raad en daad en geef bij de Kerstcollecte.

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot het Heilig jaar van de barmhartigheid. Barmhartigheid is net als Jezus Christus je laten raken door de nood van een ander. Precies daarvoor staat de PCI. De PCI van de Heilige Lebuinus Parochie heeft het afgelopen jaar een nieuw beleidsplan opgesteld.

De prioriteit van het beleid is gericht op armoedebestrijding, sociale zorg, collectieve steun, ondersteuning vrijwilligers.

Armoede heeft vele gezichten: geen volledige maaltijd kunnen kopen, te lang doorlopen in te kleine schoenen, geen vriendjes mee naar huis nemen, ouders die geen sportclub voor hun kind kunnen betalen, niet naar buiten gaan, geen dak boven je hoofd, enz. enz.

De PCI geeft financiële ondersteuning binnen het werkgebied van de gehele Lebuinus Parochie. Bijvoorbeeld het Meester Geertshuis:

dit is de plek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een goed gesprek, financiële en juridische ondersteuning. Maar ook de Herberg van Ars in Deventer en het Noaberhuus in Wijhe worden ondersteund. Ook rechtstreekse hulpvragen, om acute nood te lenigen, worden in behandeling genomen.

Op 14 september hielden we onze najaarsbijeenkomst. Met zo'n dertig betrokken vrijwilligers hebben we het beleidsplan besproken. Niet alleen de parochie verandert, ook het beleid van de PCI moet aangepast worden aan de huidige tijd. Het PCI bestuur heeft tijdens de bijeenkomst in grote lijnen aangegeven waar we voor staan. Het bestuur kan het zelf niet uitvoeren, daarvoor zijn mensen in het veld nodig.

We beseffen dat met minder kerken de taak van de contactpersoon PCI uitdagend is. Hoe houd je contact met mensen in zo'n groot gebied? Toch is het belangrijk dat er per geloofsgemeenschap een contactpersoon is die verder een groep vormt met anderen voor "diacoonale activiteiten". Het bestuur zal daarom de komende maanden in gesprek gaan met de geloofsgemeenschappen.

Het beleid dat voorgestaan wordt, sluit aan bij hetgeen aanwezig was in de verschillende geloofsgemeenschappen. Wat nieuw is, is de vraag om naar nut en noodzaak van de activiteiten te kijken. Hiermee willen we voorkomen dat alle activiteiten op één moment in het jaar plaatsvinden. Spreiding door het jaar heen geeft nieuwe en creatieve mogelijkheden.

De diverse bezoekgroepen in de geloofscentra geven al uitvoering aan dit werk in de persoonlijke sfeer; ziekenbezoek, ontmoeting. In het kader van nieuwe activiteiten denken we ook aan ontmoetingsdagen mét maaltijd, bijvoorbeeld midwintermaaltijd. Ook diverse vormen van ontmoeting passen in de nieuwe initiatieven: denk eens aan samen koffie drinken, een spelletje spelen, samen krant lezen en het nieuws bespreken, kaarten.

De uitwerking van het beleidsplan vindt u op [www.heiligelebuinus.nl](http://www.heiligelebuinus.nl) onder PCI-Caritas. Daar leest meer over het beleidsplan en ziet u welke bedragen voor diverse onderdelen zijn gereserveerd.

## Vormselvoorbereiding

Gebed

Bezinning

Sacramenten Pelgrimage

Toerusting

Vieren Vorming

Eerste Heilige Communie



### Viering van Barmhartigheid

Op 8 december 2015 start het "Heilig Jaar van Barmhartigheid" en wordt de Heilige Deur van de St. Pieter in Rome geopend.

Een dag later, op woensdag 9 december, is er in het kader van dit Heilig Jaar en als voorbereiding op Kerstmis een "Viering van Barmhartigheid" in het Eucharistisch Centrum - Nicolaas Schalkhaar.

Deze viering van barmhartigheid begint om 18.30 uur met een korte woorddienst en gewetensonderzoek.

Vervolgens wordt het Allerheiligst Sacrament uitgesteld, waarbij tijdens de aanbidding gelegenheid is om het sacrament van Gods barmhartigheid (de biecht) te ontvangen. Daarna vieren we de eucharistie, als bron en hoogtepunt van ons christelijk leven.

Meer informatie op de website onder het EC menu vieringen: Viering van barmhartigheid.

### Evensong in kerstfeer

Op 19 december is er weer een evensong in de Broederenkerk. Het thema is: wij zoeken naar het Licht. Enkele leden van de Cantorij komen mooie kerstliederen met ons zingen. Het wordt een sfeervolle gebedsviering, komt u meezingen? Het begint om 17.00 uur.



### Adventsmeditaties bij de paters Maristen "Plaats in de herberg"

Elke dinsdagavond in de Advent houden de Maristen een meditatie om zich voor te bereiden op het kerstfeest. In dit "Jaar van Barmhartigheid" (paus Franciscus) is het thema "Plaats in de herberg". Aan de hand van schriftlezingen en liederen overwegen we hoe we Christus kunnen verwelkomen in de herberg van de kerk, de herberg van Nederland, de herberg van de Aarde en de herberg van ons hart. Iedereen die wil meedoen, is van harte welkom. Misschien een manier om even te onthaasten te midden van de decemberdrukke. De meditaties vinden plaats bij de Broederen (Broederenstraat 18 A) van 19.30 uur tot 20.30 uur:  
Dinsdagavond 1 december  
Dinsdagavond 8 december  
Dinsdagavond 15 december  
Dinsdagavond 22 december

### Oecumenische avondgebeden in de Adventstijd

In Olst, in de dorpskerk, zijn in de Adventstijd ter voorbereiding op Kerstmis korte oecumenische avondgebeden op de vrijdagavond om 19.30 uur in de Dorpskerk.

Ze duren ongeveer een half uur. De avondgebeden worden voorbereid door leden van de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk van Olst en Boskamp.

Vrijdagavond 4, en 11 en 18 december

### Taizé-viering op 20 januari

In Wijhe wordt de serie Taizé-vieringen vervolgd op woensdag 20 januari in de dagkapel van de RK-kerk, om 19.00 uur.



Dit wordt helemaal geweldig:  
Voor het eerst gaan we met  
drie kinderkoren van onze H. Lebuinusparochie zingen  
**op de eerste zondag van de Advent**  
**Dat is op 29 november, om 10.00u**  
**in de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar**

We steken dus ook het eerste kaarsje van de Adventskrans aan.

Na de viering hebben we nog een leuk spelprogramma voor jullie  
met uiteraard wat lekkers te drinken en te eten.  
Het duurt tot 13.00u totaal.

Zorg dat je ouders, broertjes en zusjes erbij zijn  
want natuurlijk hebben we ook aan hen gedacht.  
Je bent welkom!

Vicariss Cornelissen  
Pastoraal werkster Clazien Broekhoff

### **Kerstviering: Op bezoek in de stal**

Aangepaste oecumenische dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. We gaan luisteren en kijken naar het geboorteverhaal van Jezus. Samen zingen we bekende kerstliederen en worden we stil om te bidden. Na de viering ontmoeten we elkaar en is er iets te drinken. Van harte welkom!

Zaterdag 19 december 2015 van 15.00 tot 16.00 uur Titus Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 2, Deventer. Voorganger: diaken Marc Brinkhuis, RK Lebuinus Parochie. Met medewerking van van Hans Mol – orgel en Jan den Hartog – zang.



### **Kindje Wiegen**

Kerstviering voor peuters, kleuters, mama's papa's en al wie graag meekomt!

Het kerstverhaal wordt gespeeld door kinderen van de basisschool. Iedereen mag meezingen met de mooie kerstliedjes en we bidden samen.

U bent welkom in het Titus Brandsma Huis op 24 december. De viering begint om 16.00 uur en is afgelopen rond 16.45.

De toegang is gratis. Uw vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

17 – 24 januari 2016

## WEEK VAN EENHEID VAN GEBED

### Het woord is aan jou

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2016 een gezamenlijk thema vastgesteld: "Het woord is aan jou". Dit is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Petrus 2, 9-10:

*Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij Hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die voor jullie zorgde. Nu zorgt God voor jullie.*

Ook dit jaar hebben de drie kerken, Bathmen, Lettele en Okkenbroek, de handen ineen geslagen en een gezamenlijk rooster voor de oecumenische vieringen in die week samengesteld.

Zondag 17 januari: openingsviering in Okkenbroek, om 10.00 uur

Dinsdag 19 januari: Okkenbroek, 19.00 uur

Woensdag 20 januari: Lettele, 19.00 uur

Zaterdag 24 januari is de afsluitende oecumenische vesper in de kerk in Bathmen. Aanvang 19.00 uur

### Samen Bijbels culinair

In de Bijbel staan vele verhalen over samen eten. Goed om dit ook in Wijhe te organiseren en samen Bijbelse recepten uit te proberen.



We koken zelf met behulp van de Bijbelse kookboeken van Wina Born, Han Wilminck en Rena Rossner. Wilt u meekoken? Gezellig, dat kan vanaf 17.00 uur. Geen tijd om te koken, maar wel graag mee-eten? Dan bent u welkom

Op 24 januari wordt er een oecumenische viering gehouden in de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat in Wijhe.

De dienst begint om 10.00 uur en heeft ook als thema: "Het woord is aan jou". Pastoraal werker Leo Geurts is de voorganger en de zang wordt verzorgd door de Cantorij en het Caecilia-koor. Er is een kindernevendienst en na de viering is iedereen van harte welkom voor een kop koffie.

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden.

Laten we samen bidden voor de Eenheid, te beginnen in onze eigen omgeving. U bent van harte welkom.



Zie voor meer oecumenische vieringen het rooster van de H. Lebusparochie op blz. 28 bij 17 en 24 januari.

vanaf 19.00 uur. Maar houdt u er dan rekening mee dat we misschien nog niet klaar zijn met de voorbereidingen voor de maaltijd en u dus niet meteen aan tafel kunt schuiven. Uiteraard kunt u dan wel al een drankje drinken. De gemaakte kosten delen we samen. Gaat u uit van ongeveer € 20,00 per persoon voor eten en drinken.

Vrijdag 22 januari 17.00 uur in 't Langhuus te Wijhe  
Aanmelden bij: [martjeveenstra@hotmail.com](mailto:martjeveenstra@hotmail.com)

*Let op: in verband met gemaakte kosten voor aanschaf ingrediënten en dergelijk gaan we ervan uit dat als u zich heeft opgegeven, u ook meedoet. Mocht blijken dat u niet kunt, dan kunt u zich tot vier dagen voor genoemde data afmelden. Anders zijn we genoodzaakt om de kosten alsnog in rekening te brengen.*

## Plaatjes kijken. Bijbelverhalen van een schilder!



Rembrandt van Rijn schilderde niet alleen de Nachtwacht en andere grote stukken, hij tekende ook. En hoe! Talloos veel Bijbelverhalen dienden hem tot inspiratie. Het is leuk om de Bijbelverhalen achter die prenten terug te vinden. Bovendien volgt Rembrandt vaak zijn eigen uitleg bij het tekenen van al die Bijbelverhalen. Het is verrassend om samen naar zulke Rembrandtprenten te kijken en het Bijbelverhaal erbij te zoeken, te vinden, te lezen en dan je gedachten erover met anderen te wisselen. Er kunnen maximaal tien personen deelnemen per groep.

Op woensdag 27 januari en 3 februari om 20.00 uur in Wijhe in 't Langhuus onder leiding van ds. Reinier Gosker.

## Pelgrimeren ..., bidden met de benen ...

De vijfde etappe van het Geert Grootepad. Deze tocht, in het voetspoor van de moderne devotie loopt van Deventer naar Zwolle. We starten elke etappe samen en we krijgen wat woorden voor onderweg mee. Het doel van het pelgrimeren is vooral een gelegenheid om samen wat te doen en elkaar te ontmoeten als Klein Sallanders! Zaterdag 9 januari om 9.00 uur vanuit het Langhuus. Aanmelden bij: [martjeveenstra@hotmail.com](mailto:martjeveenstra@hotmail.com).

## Aandacht voor eucharistieviering in Sparrenheuvel

Een keer in de maand is er op zaterdag om 19.00 uur een viering in Sparrenheuvel in Diepenveen. Wij merken evenwel dat steeds minder ouderen in de woon- en zorgcentra wonen als gevolg van het beleid van de overheid. Hierdoor bezoeken ook steeds minder ouderen de eucharistieviering. Wij benadrukken hier graag nog een keer dat iedereen die met ons wil meevieren altijd welkom is in deze vieringen! Kom meebidden! De eerstkomende vieringen zijn op 19 december en op 2 januari. Zie ook bij het vieringenrooster.

## Eerste heilige communie in 2016

In de loop van januari worden die kinderen (dus eigenlijk hun ouders ...) aangeschreven die bij ons in de ledenadministratie staan. Dit geldt voor de stad, Colmschate en Schalkhaar. In Lettele is de voorbereiding al begonnen, In Boskamp/Olst slaan we een jaartje over om zo tot een grotere groep te komen en in Wijhe/Boerhaar zijn de meeste ouders al benaderd. Wilt u meer weten over geplande data, kijk dan op onze website onder sacramenten/ eerste communie.

Wilt u de uitnodiging voor zijn, (of denkt u niet ingeschreven te staan) dan kunt u uw kind ook aanmelden via [lgeurts@heiligelebuinus.nl](mailto:lgeurts@heiligelebuinus.nl)



## Vormelingendag zaterdag 9 januari

### "Je wordt geroepen!"

Het cadeautje van de kerk, het heilige Vormsel, begint met een boodschap: "je wordt geroepen". Jij, met name, bent de moeite waard in Gods ogen.

Dat is het thema van deze middag, de start van de vormsel voorbereiding. In drie workshops diepen we het thema uit. We komen met alle vormelingen vanuit de Heilige Lebuinus Parochie samen in het Titus Brandsma Huis in Colmschate.

De jongeren die zich hebben opgegeven voor het vormsel krijgen in de loop van december nog een persoonlijke uitnodiging, maar ze weten het al wel. We beginnen om kwart voor drie (14.45 uur).

Tussen half zeven en kwart voor zeven begint de afsluitende viering waar voor ook de ouders worden uitgenodigd.

## Een cadeautje aan onze vrijwilligers: een dag van bezinning

Veel van onze vrijwilligers doen al jaren trouw hun job. Liturgie voorbereiden, meezingen in het koor, trouw medeparochianen bezoeken, kosteren, secretariaatswerk, 't Zout rondbrengen, de dingen rondom de kerk of het kerkhof verzorgen, noem maar op. Veelal actief werk. Maar als kerk zijn we er ook voor bezinning, stil staan bij ons leven, onthaasten. Daar komt in de praktijk wat minder van. Daarom een cadeautje in de sfeer van de kerk.

Op zaterdag 30 januari willen we een dag van bezinning - of retraite als u dat woord beter verstaat - houden voor vrijwilligers. Stil staan bij "barmhartigheid". Een leidraad voor die dag is het boek van Henri Nouwen "Eindelijk thuis". In de loop van december zullen groepen vrijwilligers worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. We houden deze bezinning in het Titus Brandsma Huis van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur. U hoort nog van ons.

*Namens pastoraal team, L.Geurts*



## BEDEVAARTEN NAAR LOURDES EN ISRAEL

### Informatiebijeenkomst Lourdes

Voor de parochiebedevaart naar Lourdes in mei 2016, is er op dinsdag 8 december een informatiebijeenkomst in het Klankbord in Wijhe. Aanvang 19.30 uur.

Voor meer informatie en opgave liggen er folders achter in alle kerken.

### Informatiebijeenkomsten Israel

Hebt u belangstelling voor een reis naar Israel (oktober 2016) of wilt u gewoon vrijblijvend reële informatie dan bent u van harte welkom

op de informatieavonden die in januari worden gehouden.

Maandag 11 januari om 19.30 in het Titus Brandsma Huis (nabij NS-station Colmschate)  
Dinsdag 19 januari om 19.30 in 'Het Klankbord' in Wijhe (naast de kerk)

Bent u niet in de gelegenheid om een bijeenkomst te bezoeken dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Lammie In 't Veld (0657038176) Werkgroep Pelgrimeren Lebuinus Parochie.

## Dag van het Jodendom 2016 geloof = geweld of ???

Sinds vijf jaar houdt ook de RK-kerk in Nederland - in navolging van de ander kerken in Europa - een Dag van het Jodendom op 17 januari. De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het Jodendom onder Christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen Joden en Christenen stimuleren.

Dit jaar staat het thema in het teken van geloof en geweld. Geloof en geweld - in de media en in maatschappelijke discussies wordt religie steeds vaker geassocieerd met geweld en intolerantie. Voor veel mensen staat "religie" voor onderdrukking, discriminatie en heilige oorlog. Berichten en beelden over extremistische vormen van religie lijken bijna dagelijks dit negatieve imago te bevestigen.

Voor religies, en zeker ook voor het Christendom en het Jodendom, vormt deze ontwikkeling een enorme uitdaging. Hoe moet je als gelovige op de associatie van geloof en geweld reageren? Vragen rond religie en geweld zouden eerder moeten uitnodigen tot een bezinning op de eigen traditie en ons eigen gedrag.

In het kader van de Dag van het Jodendom willen we Katholieken en Joden uitnodigen tot een dergelijke bezinning. Daarbij kunnen de thema's ter sprake komen:

- \* Onbekend maakt onbemind.
- \* Geweld indammen
- \* Oproepen tot geweld?

Genoeg thema's om te bespreken ...

Kardinaal Eijk zal op 23 januari een kennismakingsbezoek afleggen in de Liberaal Joodse Synagoge in Dieren.

Zie ook [www.dagvanhetjodendom.nl](http://www.dagvanhetjodendom.nl).

dans  
lezingen  
film concerten  
theater  
kunst  
tentoonstelling



### Cursus

#### icoonschilderen in Lettele

Vindt u iconen mooi? Vraagt u zich af hoe ze gemaakt worden? Wilt u zelf eens proberen een icoon te schilderen?

Dat kan! Met ingang van 1 januari 2016 start er een nieuwe cursus icoon schilderen.

U hebt geen vooropleiding of schilderervaring nodig. Op woensdagmiddag, in de pastorie in Lettele, kunt u ervaren wat het is een icoon te schilderen.



Onder begeleiding van een deskundig icoonschilder leert u de techniek en maakt u een icoon. Er zijn nog enkele plaatsen vrij om deel te nemen.

Nadere informatie en opgave bij Frans Brinkhof, tel. 0570-551580.

#### Kerstconcert Wijhes Mannenkoor

Familieconcert in Kerstfeer van het Wijhes Mannenkoor, waarbij medewerking wordt verleend door kinderen en kleinkinderen van de koorleden.

Maandag 14 december, 19.30 uur in Geloofscentrum Engelbert/Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen kerk te Wijhe.



#### Kerstverhaal in Boskamp

Op zondagavond 20 december komt het Brook duo weer met een nieuw kerstverhaal genaamd "Storm op Kasoamd".

Aanvang 20 uur, kerk open vanaf 19.00 uur.

#### Lessons & Carols: Carols by candlelight

Traditioneel wordt er ook dit jaar weer in het Titus Brandsma Huis en daarnaast voor het eerst in de Nicolaas kerk in Lettele een originele Lessons and Carols viering gehouden onder de inmiddels bekende titel.



De viering, dit jaar al weer voor de 17<sup>e</sup> keer, omvat een serie van negen lezingen gericht op Kerstmis, omlijst door een keur van Kerstliederen in zeven verschillende talen, met volop gelegenheid tot samenzang.

Het MOLE'S CHAPEL CHOIR onder leiding van Hans Mol en verder de muzikanten Franca Kranen, dwarsfluit, Hans Groen, blokfluit, Hans Walkate, viool en Godelieve Pieper, piano staan weer garant voor een hoog niveau. De lezingen worden gedaan door negen verschillende lectoren, van jong tot oud, in prachtig versierde kerken.

Er zijn twee uitvoeringen :

\* zondagavond 13 december in de Nicolaas kerk in Lettele om 19.30 uur, en

\* zondagavond 20 december in het Titus Brandsma Huis te Colmschate om 20.00 uur.

De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Van beide concerten worden opnames gemaakt en hiervan wordt een cd en ook dvd gemaakt. Deze kan worden besteld via de intekelijsten in de hal van de locaties dan wel via de mail [lverstrijden@concepts.nl](mailto:lverstrijden@concepts.nl) en gaat € 10 per exemplaar kosten.

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

## EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN OP AARDE

Celoso uit Bolivia

Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken ze zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar simpelweg geen banken zijn. Het zijn mensen zoals Celoso uit Bolivia of Cathy uit Malawi.

Oikocredit verstrekt financiële diensten aan deze mensen om hun leven duurzaam te verbeteren. Oikocredit streeft namelijk naar een vreedzame samenleving waarin mensen de mogelijkheid krijgen om zelf een waardig bestaan op te bouwen.

Precies 40 jaar geleden is Oikocredit opgericht door de Wereldraad van Kerken. Inmiddels beleggen meer dan 50.000 mensen en kerken in Oikocredit.

### Doet u ook mee?

Kijk op [www.investeerinmensen.nl](http://www.investeerinmensen.nl) voor meer informatie.



Cathy uit Malawi

- 1 U KRIJGT EEN EERLIJK FINANCIËEL RENDEMENT
- 2 U KRIJGT EEN PRACHTIG SOCIAAL RENDEMENT
- 3 U KUNT UW GELD KOSTELOOS OPNEMEN
- 4 U DOET AL MEE VANAF 10 EURO PER MAAND 200 EURO EENMALIG
- 5 NOG NOOIT HEEFT EEN BELEGGER IETS VAN ZIJN INLEG VERLOREN

40 jaar  
**OIKO  
CREDIT**  
investeren in mensen

Afgelopen 10 jaar is er een jaarlijks rendement van 1,55% behaald. Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de AFM. Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds en er zijn risico's verbonden aan een belegging hierin. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van het fondswaarde wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie op onze website [www.investeerinmensen.nl](http://www.investeerinmensen.nl).



# Caritas Ontmoeting Missiewerk Gemeenschapsopbouw Vastenactie Diaconie



## KLIMAAT LOOP

Beleef op weg naar een  
wonderlijk klimaatland

### Twee schitterende etappes.....

Een mooie route, boeiende gesprekken en interreligieuze ontmoetingen. Op 17 oktober werd vanuit Olst de 5de etappe gelopen naar Deventer, op 18 oktober vertrok de zesde uit Colmschate en eindigde in Zutphen.

Na een kort meditatief moment door ds. Damstra in de dorpskerk in Olst gingen circa 45 deelnemers op weg naar de Aardenhuizen in deze plaats. Tijdens de rondleiding wordt duidelijk hoe je met energiezuinig en in verbondenheid met de natuur kan wonen.

Slingerend door onder meer landgoed De Haere komen we aan bij de biologische boerderij De Oosterwaarde. Tijdens de rondleiding wordt met passie verteld over de teelt van diverse groenten en bloemen.

We naderen de IJssel en de Hanzestad Deventer komt in zicht. Als we de zuiveringsinstallatie passeren, beseffen we dat we dankbaar mogen zijn dat wij schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen hebben. Nog altijd zo'n 750 miljoen mensen blijven daarvan verstoken.

We lopen door naar de groene moskee in Deventer. Daar krijgen we tijdens een rondleiding meer zicht op hoe de Islam aankijkt tegen het rentmeesterschap. Door te investeren in datgene wat ons bindt, ervaren we dat duurzaamheid verbreedert.

Ten slotte komen we aan bij de fairtrade Lebuïnuskerk waar we rijkelijk onthaald worden met een high tea.

We sluiten uiteindelijk af met een interreligieuze viering en met een dankbaar gevoel over het groene oosten.

Kijk ook op [www.klimaatloop.nl](http://www.klimaatloop.nl).

### Het was weer dulle pret!!

Op 10 oktober hebben we met een groep misdienaars en acolieten, ouders, broertjes en zusjes (en ja zelfs een opa was mee!) een mooie familiedag beleefd. De viering in de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen kerk in Wijhe was mooi bezet en de dienaars hebben zich van hun beste kant laten zien. Daarna natuurlijk allemaal op de foto. De misdienaars en acolieten kregen een opfriscursus onder leiding van Marc Brinkhuis en de ouders werden naar het Klankbord geleid voor een mooi stukje catechese door Clazien Broekhoff over de betekenis van de verschillende rituelen in onze vieringen.



En toen... was er heerlijke patat met frikandellen, gehaktballen, kroketten en kaas-soufflé's, Jammie!!

Onder de bezielende leiding van Lukas Brinkhuis hebben we vervolgens allerlei dulle spelletjes gedaan die Clazien had bedacht met gekke hoeden en pruiken, regenpijpen, bamboestokken en knickers, zandbakjes, ach wat kan je allemaal niet verzinnen: maar een lol dat we hadden!

En natuúrlijk na een heerlijk ijsje: de stoelendans, onder aanvoering van Martin Kinds en Edwin Bosman. En wie was de winnaar, voor het derde jaar op rij??? Matthijs Brinkhuis! Die gaat dus volgend jaar mee helpen organiseren. Dat is de prijs!

(Maar volgens mij vindt-ie dat hartstikke leuk, want hij hielp nu ook al prachtig mee!)

Heb je het gemist deze keer? Volgend jaar komen hoor!

Clazien Broekhoff

## Colmschate Oekraïne Contact jongerenreis

Elf jongeren en zeven volwassenen vertrokken vanuit de H. Lebuinus Parochie, Lichtuskerk Colmschate en 3G-kerk in Deventer naar een school in het dorp Abaujker in noord-oost Hongarije.

Daar is ondanks het warme weer veel werk verzet. Het contact met de Hongaarse scholieren verliep wat stroever dan gehoopt, maar ondanks de taalbarrière hebben ze flink geholpen met schilderen en timmeren. In het internaat van de school werd gesaust, hersteld en opgeknapt.



Alle geplande werkzaamheden hebben we kunnen afronden. En er was tijd voor een excursie met zwembadbezoek!

Op uitnodiging van de predikant namen we actief deel aan de zondagsdienst met viool- en pianospel en zongen we ons lied. Een bezoek aan een tehuis voor meervoudig gehandicapte meisjes en vrouwen maakte een enorme indruk!

Informatie over de zomerreis 2016 naar Oekraïne of Hongarije wordt op zondag 31 januari om 19.30 uur gegeven in de Lichtuskerk aan de Holterweg 108 in Colmschate.

Zie [www.cuc.pgcs.nl](http://www.cuc.pgcs.nl).

## Uitkijkend naar de dagen in december

Wij zijn allemaal opgegroeid met het mooie romantische kerstverhaal. Elk jaar sfeervol maar ook elk jaar een beetje hetzelfde. Voor de Cantorij staat Kerst elk jaar weer in een ander licht.

De wereld om ons heen verandert, wij mensen veranderen. Onze traditionele kersttijd is een actuele kersttijd. Onze enthousiaste tekstgroep houdt het kerstverhaal tegen het licht van de huidige tijd. Liederen, teksten en ook de traditionele kerstliederen die ons in de juiste sfeer brengen, worden uitgezocht en geschreven. Een bijzondere tijd voor ons waar wij, zoals Geert Groote los van kaders, onze



SAMEN VIERN

eigenheid en inspiratie laten horen in onze vieringen. Ons thema voor de kersttijd: "Hart vol licht".

## "Bij Titus op de koffie"

Zoals inmiddels bekend is er elke vrijdag in de oneven weken (10.00 – 11.30 uur) gelegenheid om mensen te ontmoeten tijdens een gezellig samenzijn in het Titus Brandsma Huis. Op 19 december en 1 januari komen deze bijeenkomsten echter te vervallen.



Daarom hebben we een extra bijeenkomst gepland op dinsdag 29 december ook tussen 10.00 en 11.30 uur. Een mooie gelegenheid om 2015 te evalueren en vooruit te zien naar 2016? Iedereen is hier weer van harte welkom. Voor vragen of informatie: secretariaat of Gerard Abbink, 0570-650947.

## Ouderenmorgen

Op donderdag 17 december staat de ouderenmorgen in het teken van ons traditionele kerstontbijt. Na een gebed aan tafel genieten we van alle lekkernijen op de feestelijk gedekte tafels en we lezen een passend kerstverhaal. Mis deze kerstochtend niet!



Op donderdag 21 januari 2016 beginnen we met een kort ochtendgebed in onze Titus Brandsmakapel. Na een kop koffie genieten we volop van een terugblik met dia's over alle onderwerpen van de afgelopen maanden! En er zijn onze traditionele saucijzenbroodjes en glühwein. Ongetwijfeld twee gezellige, sfeervolle donderdagochtenden, dus komt u allen. We beginnen altijd om 10.00 uur en sluiten af om ongeveer 12.15 uur met een passend gedicht. Voor inlichtingen en vragen kunt u bellen met Jannie Hilgers-Witteveen, telnr.: 652693.

*Afra Janssen en Jannie Hilgers-Witteveen*

### **Olst: Koffie-inn**

Op elke eerste woensdag van de maand geurende koffie/thee (met iets erbij). Voor iedereen die behoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of een spelletje. Er zijn luisterende oren van gastvrouwen. Als u niet zelfstandig kunt komen, kunt u ook worden gehaald.

Locatie: De Bastiaan

Contactpersoon: mw. M. Timmerman

☎ 564002, willemtim@hetnet.nl



### **Titus Brandsma Huis spellenavond 15 januari**

Wie kent ze niet, die gezellige avonden dat we met het hele gezin of met vrienden een gezelschapsspel deden? Ganzenbord, monopolie, kaarten, sjoelen, dammen, schaken, scrabble, rummicub, kolonisten van Catan en noem maar op.



Als een nieuwe activiteit willen wij bij het Titus Brandsma Huis mensen de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten door samen gezelschapsspelen te spelen. Iedereen is welkom, alleen of als gezin. Eigen spelen kunnen ook meegenomen worden.

Wel vragen wij een kleine bijdrage van € 1,50 per persoon. Daarvoor zorgen wij voor een kopje thee/koffie of een glas fris en iets lekkers.

De "aftrap" zal plaatsvinden op vrijdagavond 15 januari van 19.00 tot 21.30 uur.

Verder hebben wij avonden gepland op vrijdag 26 februari en zaterdag 9 april; beide keren van 19.00 tot 21.30 uur.

Wij hopen je bij ons te ontmoeten!

### **Olst: Koffie-inloop – maandagochtend**

Elke maandagochtend staat de Bastiaan van 10.00 uur tot 11.30 uur open voor iedereen die behoefte heeft aan koffie, thee of een praatje. Uw gastheer/-vrouw staat voor u klaar. Mocht u zelf ook mee willen werken, neem contact op met mw. Anneke Doreleijers, tel. 546301

### **Olst: Samen aan tafel**

Op de derde donderdag van de maand een gezellige en smakelijke maaltijd voor gezinnen, paren en alleen-gaanden. Ontmoeting in een ontspannen en informele sfeer. Prima maaltijden verzorgd door een enthousiast team van vrijwilligers.

Locatie: De Bastiaan. Contactpersonen:

mw. B. Vrieling ☎ 561864

mw. L. van der Graft ☎ 562119

mw. A. Bijmold ☎ 562623

### **De markt van Titus**

Het Titus Brandsma Huis organiseert op zaterdag 2 april een markt met streekproducten en verkoop van eigen huisvlijt of eigen producten.



Tijdens deze markt zullen ook activiteiten in het Titus Brandsma Huis voor het voetlicht worden gebracht. Als u belangstelling heeft om als verkoper mee te doen aan deze Markt van Titus, meldt dit dan bij het secretariaat (titusbrandsma@heiligelebuinus.nl). Je kunt op twee manieren meedoen als verkoper: A je vraagt om verkoopruimte, waarbij 50% van de verkoopprijs voor jezelf is en 50% voor het Titus Brandsma Huis, of B je huurt verkoopruimte tegen een vaste prijs (€ 12,50 per strekkende meter), waarbij de totale verkoopprijs voor jezelf is.



## Zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk... Vertrouwd dichtbij met Carinova

Als het om zorg gaat, dan is Carinova een verstandige keuze. Wij werken bijvoorbeeld met zelfstandig werkende wijk(zorg)teams. En ook als het om Woonzorg gaat werken we op die manier: met zelfstandige teams. Die kleinschaligheid hoort bij Carinova's visie op zorg. 'Vertrouwd dichtbij' in wijk of buurt. Cliënten waardeerden Carinova's prestaties trouwens met hoge

cijfers. Bijvoorbeeld een 8,5 voor betrokkenheid en deskundigheid van medewerkers.

### Zorg of ondersteuning nodig?

Dus Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Help of Mantelzorgondersteuning nodig? Bel dan 0900 86 62 of kijk op [www.carinova.nl/dichtbij](http://www.carinova.nl/dichtbij).

Vertrouwd dichtbij [www.carinova.nl/dichtbij](http://www.carinova.nl/dichtbij)

VEELZIJDIG IN TECHNIEK

ELEKTRA // GAS  
WATER // VERWARMING  
SANITAIR // DAK- EN ZINKWERK

**ASSENDORP**

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001

ASSENDORP  ANNO 1879  
werkt voor overheden // particulieren // bedrijfsleven



**HAFKAMP**

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst  
Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354  
E-mail: [info@hafkampnatuursteen.nl](mailto:info@hafkampnatuursteen.nl)  
[WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL](http://WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL)

**WESSELS**  
WONEN EN SLAPEN

**gewoon Wessels**

Korenmolen 2 • Wespe • 0570 50 17 00  
[www.wesselswonenenslapen.nl](http://www.wesselswonenenslapen.nl)



*Engelsrufer*

**A.P. Dijk en Zn.**

Nieuwstraat 47-49  
7411 LH Deventer  
Tel. 0570-612786



De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.

# Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar



Timmermansweg 32, 7433 BL **Schalkhaar**, telefoon 622834  
Secretariaat: di. 18.30 - 19.30 uur en do. 9.30 - 12.00 uur  
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl  
Rekeningnr.: NL 91 RABO 0146203801  
**Contactpersoon 't Zout**  
Leo Elders, l.h.elders@kpnmail.nl, telefoon 0570-621607

## 50-jarig huwelijksjubileum

Op vrijdag 27 november 2015 vieren Gerard en Ria Lugtenberg-Jansen hun 50-jarig huwelijksjubileum. Ter gelegenheid hiervan is er om 11.00 uur een heilige mis uit dankbaarheid. Wij wensen het bruidspaar van harte geluk met hun jubileum en nog vele mooie jaren samen

## Aanbidding

Vanaf woensdag 2 december 2015 is er elke woensdag van 18.00 tot 19.00 uur gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Boekjes met mooie aanbiddingsgebeden zijn aanwezig. Tevens is er vanaf 18.30 uur biechtgelegenheid en aansluitend om 19.00 uur is er een eucharistieviering.

## Boeteviering

Woensdag 9 december wordt er een boeteviering gehouden. Het aanvangstijdstip van de boeteviering is 18.30 uur en de voorganger is vicaris Cornelissen. Na afloop is er biechtgelegenheid.

## Vespers Advent en Kersttijd

Op alle woensdagen gedurende de Advent- en Kersttijd (dus van 21 december 2015 tot en met 6 januari 2016) zingen/bidden we tijdens het aanbiddingsuur vanaf 18.45 uur de vespers uit het getijdenboek.

## Kerst- en Nieuwjaarswens

Het is alweer bijna Kerstmis en Oud en Nieuw, hetgeen betekent dat het jaar bijna ten einde is. Een jaar waarin weer heel veel werk is verzet. Vanaf deze plek bedanken wij alle parochianen die zich het afgelopen jaar op de een of andere manier als vrijwilliger hebben ingezet voor de kerkgemeenschap. Hopelijk mogen we in 2016 wederom een beroep op de vrijwilligers doen. Wij wensen alle parochianen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig, maar vooral Gezond Nieuwjaar.

## Kindje Wiegen

We zijn verheugd dat – evenals in het verleden – weer op Eerste Kerstdag het Kindje Wiegen plaatsvindt, voor alle kinderen en hun ouders en natuurlijk ook de oma's en opa's. Het aanvangstijdstip is 15.00 uur en de voorganger is diaken Brinkhuis



## Kerkbijdrage 2015

De meeste parochianen hebben inmiddels de kerkbijdrage voor 2015 overgemaakt. Van enkele mensen hebben we de toegezegde bijdrage nog niet ontvangen, maar het jaar 2015 is nog niet voorbij. Wij verzoeken diegenen die de kerkbijdrage nog niet hebben voldaan, het toegezegde bedrag vóór 31 december over te maken naar:  
bankrekeningnr. NL 91 RABO 0146 2038 01 ten name van H. Lebuinus/Locatie H. Nicolaas Schalkhaar.

## Agenda Koetshuis

wo 2 dec	14.00-16.30	Iconen schilderen
wo 2 dec	20.00	Catechese & Ontmoeting
wo 16 dec	14.00-16.30	Iconen schilderen
vr 18 dec	16.00-20.00	Bijeenkomst collectanten
wo 6 jan	20.00	Catechese & Ontmoeting

# Broederen



Broederenstraat 18, 7411 LB **Deventer**, telefoon 612360  
Secretariaat: ma, wo. en vr. 10.00 - 12.00 uur  
E-mail: [broederen@heiligelebuinus.nl](mailto:broederen@heiligelebuinus.nl)  
Rekeningnr.: NL 68 RABO 0122251520  
**Contactpersoon 't Zout**  
Gerard Heerius, telf. 616779 email: [colofon@hetnet.nl](mailto:colofon@hetnet.nl)

## Kerst in de Broederen

Nu onze kerk weer helemaal van binnen is opgeknapt, nu de biechtstoelen zijn verplaatst, is er letterlijk ruimte gekomen om de hele noord-beuk in kerstfeer te brengen. Er is al druk overlegd met veel mensen om er wat moois van te maken. Er komt een pad vanaf de bidkapel helemaal naar achteren. Men gaat letterlijk "Op weg" naar de stal en komt onderweg de verschillende thema's en figuren tegen: de herders, de dieren, de engelen, de herberg. Met name voor de kinderen willen we het verhaal uitbeelden, en ... niet alleen kijken maar ook zelf wat kunnen doen. Laat de sterren fonkelen, zet de muziekengel aan, steek een kaarsje op. Of kom in de herberg om een kleurplaat te kleuren. We hopen voor het Dickensfestijn al veel klaar te hebben. Op zondag 20 december is onze kerk dan ook geopend voor een bezoek aan de kerststal. Het koor zal om 13.00 uur een optreden verzorgen met kerstliederen.

De gezamenlijke binnenstadskerken, waaronder de Broederen, houden op Kerstavond 24 december om 19.00 uur een kinderkerstdienst in de grote Lebuinuskkerk. Daaraan voorafgaand verzamelen alle kinderen zich van 18.00 uur tot 18.45 uur bij de kerststal in de Broederenkerk. Er is wat lekkers, er wordt een verhaal verteld. Daarna vertrekt men om 18.45 uur in optocht, met het kindje Jezus naar de Grote Kerk.



## Kroamschudden

Op eerste Kerstdag is er van 13.30 tot 15.00 uur Kroamschudden in onze Broederen. Iedereen is dan welkom om de kerststal te bezoeken. Er is beschuit met muisjes en wat te drinken.



*De heren Olthof en Heerius zijn hier bezig met de restauratie van de stoppen van de houten orgelpijpen. Ze worden opnieuw bekleed met geitenleer*

## Wist u dat ...

- \* Ons gemengd koor in 2016 honderd jaar bestaat?
- \* Dat ze daar gedurende het jaar aandacht aan besteden?
- \* Dat het kabinetorgel weer in ere is hersteld?
- \* De knikengel daarvoor ruim 280 euro heeft opgehaald?
- \* Er twee fraaie lantaarns zijn gemaakt voor bij de ingang?
- \* Dat die, samen met de rode loper, nog meer uitnodigen tot een bezoek?
- \* Dat we voortaan ook de vlag kunnen uitsteken?
- \* We de eerste viering in januari afsluiten met koffie en een oliebol?
- \* Onze vicaris heel goed oliebolletjes kan bakken?

*Plaatsing lantaarns en vlaggenstokhouders*

# Nicolaas Lettele



Bathmenseweg 35, 7434 PX **Lettele**, telefoon 0570 - 551269  
Secretariaat: ma. 9.30 - 11.30 uur  
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl  
Rekeningnr.: NL 75 RABO 0146203798  
**Contactpersoon 't Zout**  
Marlies ter Horst, marlies.ter.horst@concepts.nl

## Wij herinneren ons de namen

Op 8 oktober is overleden mevrouw Annie Deten-Kolkman. Op pagina 36 leest u het in memoriam.



## Communie aan huis

Wanneer u, om welke reden dan ook, graag de communie thuis wilt ontvangen, is dat is uiteraard mogelijk. Elk weekend, ook met Kerstmis kunt u de Heilige Communie thuis ontvangen. Meld het bij één van de kosters of het secretariaat.



## Huldiging parochianen tijdens Ceciliafeest door Vicaris Cornelissen

Op 22 november zijn tijdens de viering van Cecilia koorleden gehuldigd. De heer Joop Zwiers is al 65 jaar koorlid, de heer Hein Wichers Schreur zingt al 50 jaar. Er was een oorkonde voor de heer Richard ten Have als dank voor zijn inzet voor de gebedsdiensten. De heer Willy Kleine Koerkamp, al sinds zijn jeugd jaren kerkelijk actief, werd heel terecht ook gehuldigd. Mevrouw Ans van Breen werd in het zonnetje gezet voor haar 40 jaar bezookwerk.

## Kaarsen actie van de vormselgroep

28 en 29 november verkopen de vormelingen kaarsen. Iets doen voor mensen in ontwikkelingslanden is ook vormselvoorbereiding. De opbrengst is voor het werk van de familie Schoorlemmer voor de Filipijnen.



Tevens is er een aansprekend gebedenboekje gemaakt. Een gebed voor elke dag van de Advent. Het Adventsboekje ontvangt u gratis bij de kaars.



**Kerstmis: gezinsviering, nachtmis en rondom de stal: een goed begin van Kerstmis.** Op kerstavond zal er weer een gezinsviering zijn om 17.00 uur met de koren Kijk Es en Let Sing. De viering wordt verzorgd door de kinderen. De plechtige nachtmis is dit jaar om 21.00 uur. Op eerste kerstdag is er om 11.30 uur voor de kinderen een samenzijn Rondom de Stal. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom om samen de geboorte van Jezus te vieren. We luisteren naar een verhaal, zingen liederen en... Kom en vier mee!

**Voedselbank** - Evenals vorig jaar kunt u de medemens helpen die zich geen goed gevulde dis kan veroorloven. Achter in de kerk staan kratten waar u houdbare producten kunt inleveren. De ingezamelde goederen worden via de Deventer Voedselbank verspreid.

**Week van Gebed voor de Eenheid: Van 17 januari t/m 24 januari: het woord is aan jou** Samen bidden. Zo nodig in deze tijd. De drie kerken, Bathmen, Lettele en Okkenbroek, verzorgen samen de vieringen in die week. Lees ook blz. 10.

**Dank voor uw vrijwilligers inzet:** Een roerig jaar, met veel veranderingen. Daarom een groot dank-u-wel voor iedereen die zich 2015 heeft ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Alleen samen kunnen we onze kerk levendig houden.

De coördinatoren van locatie Lettele, wensen u een **GEZEGEND 2016**

# Willibrord



Boskamp 23, 8121 CW, **Boskamp**, telefoon 0570 - 563843  
Secretariaat: vrijdag 9.30 - 10.30 uur  
E-mail: [willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl](mailto:willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl)  
Rekeningnr.: NL 90 RABO 0139 2042 02  
Beheerder parochiezaal De Hoeksteen: Antoon Overmars,  
telefoon 0570 - 562408  
**Contactpersoon 't Zout**  
Gerda Albers, [gerda.albers@wxs.nl](mailto:gerda.albers@wxs.nl), telefoon 0570 - 653177

## Oecumenische avondgebeden in de Advent

We staan weer aan het begin van de vier donkerste weken van het jaar. Deze periode voor Kerst wordt de Adventstijd genoemd en is een tijd van bezinning en inkeer, maar ook van hoop, verwachting en vertrouwen. In de stilte van de oude dorpskerk van Olst willen we daar met elkaar over nadenken tijdens een oecumenisch avondgebed en ons zo voorbereiden op het komende Kerstfeest. De avondgebeden worden georganiseerd en uitgevoerd door leden van de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk in Boskamp en Olst.



U bent van harte welkom op vrijdagavond 27 november en 4, 11 en 18 december van 19.30 - 20.00 uur in de oude dorpskerk van Olst.

*Werkgroep oecumenische avondgebeden*



## Werkgroep liturgie zoekt enthousiaste leden

Om de taken in ons geloofscentrum een beetje te kunnen verdelen heeft de werkgroep pastoraat het voornemen om een werkgroep liturgie op te richten. Deze zal tot taak hebben om de verschillende vieringen zodanig vorm en inhoud te geven dat de geloofsgemeenschap zich er thuis bij voelt en geïnspireerd raakt. Hierbij richt ze zich niet alleen op de trouwe bezoekers, maar wil ze ook uitnodigend zijn naar ouderen en jongeren die op zoek zijn naar een levende geloofsgemeenschap en naar inspiratie voor het leven in deze wereld. Kernwoorden daarbij zijn: gastvrijheid, verbinding en gemeenschapszin.

Er hebben zich al een paar mensen aangemeld, maar we zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste mannen en vrouwen die het leuk vinden om creatief mee te denken over kerk zijn in deze tijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie van den Berg of Lammie In 't Veld (voor contactgegevens: zie hiernaast).

## Werkgroep pastoraat Boskamp

De werkgroep pastoraat Boskamp is het aanspreekpunt voor alle pastorale activiteiten die in of vanuit het geloofscentrum Boskamp plaatsvinden. Alle vragen en initiatieven die in de gemeenschap opkomen en de verschillende pastorale activiteiten binnen Olst en Boskamp worden door de werkgroep gecoördineerd. Lammie In 't Veld onderhoudt daarbij de contacten met de pastorale coördinatiegroep en het pastorale team. Hebt u tips, ideeën of wilt u graag meedenken over nieuwe mogelijkheden binnen ons geloofscentrum of de parochie, bel of mail dan één van ons:

- \* Annie van den Berg, 0570-546030, [annievandenber@kpnplanet.nl](mailto:annievandenber@kpnplanet.nl)
- \* Anton Kleinherenbrink, 0570-563933, [anskhb@gmail.com](mailto:anskhb@gmail.com)
- \* Piet van Vonderen, 06-54674615, [piet.van.vonderen@gmail.com](mailto:piet.van.vonderen@gmail.com)
- \* Lammie In 't Veld, 06-57038176, [lammie.intveld@hetnet.nl](mailto:lammie.intveld@hetnet.nl)

**Oud papier Aloysiuschool: 10 en 11 december**



# Geloofsgemeenschap Engelbert



Stationsweg 9 8131 DG

Wijhe

www.heiligelebuinus.nl

Secretariaat: Vrijdag van 09.30-11.00 u. Wijhe tel: 524086

E-mail: Engelbert@heiligelebuinus.nl

Misintenties: voor Wijhe het secretariaat

voor Boerhaar: hermanlogtenberg@ziggo.nl, tel: 523439

't Zout: Email: zoutengelbert@heiligelebuinus.nl

Contactpersoon : Ineke Middelkamp tel: 523417

Bert Giesen tel: 547777

Boerhaar 41, 8131 SV

Boerhaar



## Kerkbalans bij "Engelbert" in 2016

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw; ze geven bezieling voor het leven van elke dag. En dat kan niet zonder uw – ook geldelijke – steun! Dus: steun ons! In 2016 wordt de actie Kerkbalans gehouden van 17 januari tot en met 31 januari 2016.

Zoals we in het vorige Zout al schreven, gaan we het in 2016 bij geloofscentrum "Engelbert" anders doen. De voorkeur voor "Boerhaar" of "Wijhe" komt te vervallen. In de eerste week wordt de envelop persoonlijk bij u bezorgd, die in de tweede week weer wordt opgehaald. Leg de envelop dus tijdig klaar bij de deur en geef deze af! Op het intekenformulier kunt u bepalen hoe u wilt bijdragen. Dit kan à contant in de enveloppe, maar ook via "zelf overmaken" en "automatische incasso"; al met al voordelen ... ook voor u! We hopen dat u ons straks – als vanouds – wil bijdragen aan een financieel gezond en vitaal geloofscentrum "Engelbert".

*Namens de Kerkbalans, Thom Letteboer*

**Deurcollecte** van de PKO-groep voor de jaarlijkse Kerstattentie voor 80 plussers en zieken op zondag 13 december na de viering.

## Koper poetsen

Maandag 7 december krijgt u weer de kans om het kerkkoper te laten glanzen. Iedereen is van harte welkom vanaf 13.00 uur. Ingang dagkapel. Helpt U mee? Na afloop staan de koffie en thee klaar.



## Kerstfeest 2016 in de kerken van Wijhe en Boerhaar

Dit jaar wordt er weer van alles georganiseerd in de kerk van Wijhe en Boerhaar om samen een sfeervolle Kerst te vieren!

**Op kerstavond 24 december** is er om 19.00 uur een muzikale kerstviering voor jong en oud in de kerk van Boerhaar. Maria en Jozef zullen verrast zijn over de muzikale ode die zij zullen horen op hun zoektocht naar een veilig en warm plekje. En als Jezus dan wordt geboren, zal hij vast stralen van al die muziek, zang en aandacht!

**Op kerstavond, 24 december** wordt om 22.00 uur de traditionele nachtmis gevierd in de kerk van Boerhaar met uiteraard de muzikale bijdrage van het gezamenlijk dames- en herenkoor.

**Op Eerste Kerstdag** is er om 10.00 uur de traditionele Kerstviering in de kerk van Wijhe met opnieuw de muzikale medewerking van het gezamenlijk dames- en herenkoor. En als u dan op Eerste Kerstdag, 25 december om 14.30 uur, ook de kerststal in de kerk van Wijhe wilt bewonderen, eventueel met kinderen en kleinkinderen, zullen we daar het pasgeboren kindje Jezus gaan wiegen. Kom meezingen en vieren! Ook deze dag zal de ode aan kindje Jezus, Maria en Jozef centraal staan!

**Op Tweede Kerstdag** is er in de kerk van Boerhaar om 9.30 uur een viering met de medewerking van popkoor FITIS. Zoals u leest: KERST 2016: Sfeervol en muzikaal! Enne ... neem vooral de hele familie mee!!! We gaan er samen weer iets moois van maken!!!

**Kerstdag** 25 december Wijhe, na de Hoogmis van 10.00 uur t/m het kindje wiegen blijft de kerk open. U kunt vrij binnenlopen om de versiering en de kerststal te bewonderen, een kaarsje opsteken of gewoon even voor gebed of bezinning.

# Titus Brandsma Huis (TBH)



T. Brandsmaplein 2, 7423 EM, **Deventer/Colmschate**, telefoon: 652618.  
Tevens Vietnamese parochie  
Secretariaat: di., wo. en do. 10.00 - 12.00 uur  
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl  
Rekeningnr.: NL 18 RABO 0314589937  
**Contactpersoon 't Zout**  
Loek Verstrijden: lverstrijden@concepts.nl

**Kerststerren actie** - Koopt u rond de Kerst vaak kerststerren voor meer sfeer in huis? Bestel ze dan nu bij ons! U steunt dan meteen het goede doel: de nieuwe verlichting van het Titus Brandsma Huis. Kosten: € 3,50 per stuk of drie voor €10,00 keuze uit rode of witte kerststerren. Bestellen kan tot tot uiterlijk 6 december via de bestellijst in het TBH. U kan ook per mail bestellen: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl. We willen dan graag weten: aantal, kleur, uw adres, en telefoonnr. Op zaterdag 12 december wordt u tussen 11.00 uur en 13.00 uur bij het TBH verwacht om de bestelde kerststerren op te halen en te betalen.



**Ouderenmorgen** - Op donderdag 17 december en op donderdag 21 januari staan er twee feestelijke , sfeervolle ochtenden gepland. Lees uitgebreid op bladzijde 16 van dit Zout.

*Afra Janssen en Jannie Hilgers-Witteveen*

**Lessons & Carols: Carols by candlelight** - Op zondag 20 december om 20.00 uur: de inmiddels traditie geworden uitvoering van een originele Lessons and Carols viering, dit jaar al voor de 17<sup>e</sup> keer! Lees uitgebreid op blz. 13 van dit Zout!

**Kindje wiegen** - Het Kerstverhaal voor peuters en kleuters, mama's en papa's en grootouders! Gezongen en gespeeld door kinderen van de basisschool. Op 24 december 16.00 uur. Kijk ook op blz. 9 van dit Zout!

**Kerststal bezichtigen; eerste kerstdag tussen 15.00 en 16.00 uur** - U kunt de grote kerststal rustig bekijken, prachtige bloemstukken bewonderen of een kaarsje aansteken. En zelfs de ouderwetse knik-engel is van de partij. Voor de kinderen is er ranja en kleurplaten.

**Oudejaarsbijeenkomst** - Op donderdag 31 december kijken we in de oudejaarsbijeenkomst terug op 2015. Een bewogen jaar met hoogte- en dieptepunten. Een andere functie voor ons kerkgebouw, waarin nieuwe activiteiten van de grond komen maar ook activiteiten zijn gestopt. Met gebed, lezingen en zang, danken we God voor de nieuwe kansen die we gekregen hebben. Mogelijkheden om kerk in de wijk te zijn, naar buiten te treden en op die manier hier kerk te zijn. Traditioneel sluiten we deze samenkomst af met oliebollen. U bent van harte uitgenodigd!

*Jannie en Emile Hilgers , Yvonne Hemel en Hans Mol*

**Eucharistievieringen in het Titus Brandsma Huis** - Elke woensdagochtend om 9.30 uur. 10 januari 13.00 uur: Vietnamese viering, iedereen van harte welkom.

**De markt van Titus** - Op zaterdag 2 april organiseren we een markt met streekproducten en verkoop van eigen huisvuil of eigen producten. Tijdens deze markt zullen ook activiteiten in het Titus Brandsma Huis voor het voetlicht worden gebracht. Heeft u belangstelling om als verkoper mee te doen aan deze Markt van Titus, meldt dit dan bij het secretariaat

**24** (titusbrandsma@heiligelebuinus.nl). Kijk voor meer details op blz.17 in dit Zout!

# Herberg van Ars



Herberg van Ars  
Rielerweg 110  
7416 ZJ Deventer  
e-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl  
mobiel: 06 57751146  
Coördinator: Victor Munster  
Bereikbaar op maandag & woensdag van 9.00 – 15.30 uur

## Presentiepastoraat de herberg van Ars

De Herberg van Ars heeft een aantal basisactiviteiten zoals de drukbezochte ontmoetingsochtenden, filmavonden, de brei- en naaigroep op donderdagmiddag, de herbergvieringen op de eerste en derde zaterdagavond. In dit rijtje hoort ook presentiepastoraat; een vorm van pastoraat o.a. op de woensdagochtend. Onder het genot van een kopje koffie zijn wij er voor u. Een ontmoeting, eventueel een goed gesprek met de aanwezige pastor, diaken of de aanwezige gastvrouw of -heer.

Een minder zichtbare kant is het presentiepastoraat thuis. De afgelopen jaren hebben wij het genoeg gehad om velen in hun eigen huis te ontmoeten. Hoe gaat dit, voor mij als diaken, in zijn werk? Vanuit de oude Vianney kerk is er een namenlijst van alle 70-plussers die ingeschreven stonden bij deze parochie. Ik ga op goed geluk op pad, ik bel bij u aan en stel mij voor. Wanneer het u schikt en u staat er voor open, dan hebben wij een gesprek. Vaak niet langer dan 45 minuten. Het is geen gesprek om u terug te krijgen in de kerk, het is geen "zieltjes winnen", maar wel om kennis te maken en met elkaar, dus ook met de kerk, verbinding te houden, geïnspireerd door Jezus. Hij ging op pad en bracht God's liefde thuis. Vele bijbelverhalen spelen zich af bij iemand aan tafel, bijvoorbeeld Jezus bij de tollenaar, of de bruiloft van Kana.

Even voelt het ongemakkelijk, een vreemde snuiter, diaken vanuit de Herberg van Ars van de heilige Lebuinus Parochie. Zomaar, zonder afspraak, verkoopt niets, zegt weinig, vraagt, luistert naar uw verhaal. Gesprekken gaan over van alles, het kan gaan over uw leven, of over de kerk van vroeger en nu. Soms kom ik vaker op een adres. Dit is omdat de bezochte persoon graag nog wat verder wil pra-

ten. Anders maken wij een afspraak voor over bijvoorbeeld een jaar. Dat is wat wij doen in navolging van Christus en van onze huidige paus: de kerk naar buiten, laagdrempelig. Mijn collega-medewerkers in de Herberg van Ars doen allen en op hun eigen wijze presentiepastoraat, in de herberg of bij u thuis.

Zijn wij nog niet geweest dan kan het zomaar gebeuren dat wij voor uw deur staan. Wanneer één van ons bij u aan de deur is geweest en u bent niet thuis, dan laten wij altijd een ansichtkaart van de "oude" Herberg van Ars achter. Hierop staat ons telefoonnummer en dat van de herberg en het bericht dat wij bij u langs zijn geweest. Mocht u bij u thuis een gesprek willen hebben, dan is dit altijd mogelijk. Over het algemeen zijn wij goed bereikbaar. De telefoonnummers staan in het Zout, of u kunt bellen met de Herberg van Ars.

*Diaken Fokko de Graaf*



Op de agenda van de herberg:

### **Ontmoetings-koffieochtend**

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

### **Wandelen met Geloof in beweging**

Van 14.00 tot 16.00 uur op de woensdagen 9 en 23 december en op 13 en 27 januari.

### **Hand- en naaiwerkgroep**

Elke donderdag van 14.00 -16.00 uur

### **Herbergvieringen**

Zaterdag 5 december en 19 december en op 3 januari en 17 januari, om 17.00 uur.

**Filmavonden** op woensdagen 2 december en 6 januari. Aanvang 19.30, toegang is gratis

# Naar de kerk in de

# Heilige Lebuinus Parochie

Waar	Dag	Tijd	Voorganger	Soort viering	Koor
<b>Zaterdag 28 en zondag 29 november</b>				<b>1e zondag van de Advent</b>	
Lettele	za	19.00	T. Verbraeken	eucharistie	Voce Magna
Lettele	zo	09.00	parochiaan voorg.	gebed	heren
Boerhaar	zo	09.30	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren
Boskamp	zo	09.30	H. Limbeek / F. de Graaf	eucharistie	dames/heren
Diepenveen	zo	10.00	L. Geurts / ds. H. Spit	oecumene	
Schalkhaar	zo	10.00	R. Cornelissen / C. Broekhoff	eucharistie / gezin	alle kinderkoren
Broederen	zo	10.30	J. Hulshof	eucharistie	dames/heren
<b>Zaterdag 5 en zondag 6 december</b>				<b>2e zondag van de Advent</b>	
Herberg van Ars	za	17.00	parochiaan voorg.	gebed	
Boskamp	za	19.00	H. Limbeek	eucharistie	dames/heren
Lettele	za	19.00	H. Brummelhuis	eucharistie	Voce Magna
Lettele	zo	09.00	parochiaan voorg.	gebed	heren
Wijhe	zo	09.30	R. Cornelissen	eucharistie	Schola
Schalkhaar	zo	10.00	T. Verbraeken	eucharistie	St. Nicolaas
Broederen	zo	10.30	L. Geurts	communie	dames/heren
<b>Woensdag 9 december</b>				<b>Avond van Barmhartigheid</b>	
Schalkhaar	wo	18.30	R. Cornelissen / M. Brinkhuis	eucharistie/ biechgesprek	
<b>Zaterdag 12 en zondag 13 december</b>				<b>3e zondag van de Advent</b>	
Boskamp	za	19.00	J. Hulshof / M. Brinkhuis	eucharistie	dames/heren
Lettele	za	19.00	Parochiaan voorg.	gebed	heren
Schalkhaar	za	19.00	H. Brummelhuis	eucharistie	Cantores
Lettele	zo	09.00	L. Geurts	communie	Voce Magna
Wijhe	zo	09.30	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	zo	10.00	R. Cornelissen	eucharistie	Brugkoor
Titus Brandsma	zo	10.00	L. Geurts	Zin in Zondag	
Broederen	zo	10.30	J. Hulshof / M. Brinkhuis	eucharistie	dames/heren
Lettele	zo	19.30	parochiaan voorg.	gebed/ Lessons & Carols	Mole's Chapel Choir
<b>Dinsdag 15 december</b>				<b>Avond van Barmhartigheid</b>	
Boerhaar	di	19.00	R. Cornelissen	boeteviering	
<b>Zaterdag 19 en zondag 20 december</b>				<b>4e zondag van de Advent</b>	
Herberg van Ars	za	17.00	parochiaan voorg.	gebed	
Boskamp	za	19.00	C. Broekhoff	communie	dames/heren
Lettele	za	19.00	T. Verbraeken / F. de Graaf	eucharistie	heren
Lettele	zo	09.00	parochiaan voorg.	gebed	Voce Magna
Boerhaar	zo	09.30	R. Cornelissen	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	zo	10.00	H. Limbeek / F. de Graaf	eucharistie	St. Nicolaas
Broederen	zo	10.30	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren

## Heilige Lebuinus Parochie

Waar	Dag	Tijd	Voorganger	Soort viering	Koor
<b>Donderdag 24 december</b>					
Titus Brandsma	do	16.00	parochiaan voorg.	<b>Kerstavond</b> Kindje Wiegen	
Boskamp	do	16.30	M. Brinkhuis	gezin, gebed	kinderen
Lettele	do	17.00	parochiaan voorg.	gezin, gebed	LET Sing!, Kijk Es!
Schalkhaar	do	17.00	L. Geurts	gezin, gebed	Youngest Voices XL
Grote Kerk/ Broederen	do	18.00	parochiaan voorg./ ds. I de Zwart	gezin, gebed, oecumene	
Boskamp	do	18.30	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	do	18.30	R. Cornelissen	eucharistie	St. Nicolaas
Boerhaar	do	19.00	L. Geurts	gezin, gebed	kinderkoor
Schalkhaar	do	20.30	R. Cornelissen	eucharistie	Brugkoor
Broederen	do	21.00	T. Verbraeken / C. Broekhoff	eucharistie	Spirit
Lettele	do	21.00	H. Limbeek / M. Brinkhuis	eucharistie	heren
Boerhaar	do	22.00	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	do	22.30	R. Cornelissen	eucharistie	Cantorij
Broederen	do	23.00	J. Hulshof / M. Brinkhuis	eucharistie	dames/heren
<b>Vrijdag 25 december</b>					
Lettele	vr	09.00	T. Verbraeken	eucharistie	Voce Magna
Boskamp	vr	09.30	H. Limbeek	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	vr	10.00	H. Brummelhuis / M. Brinkhuis	eucharistie	Brugkoor
Wijhe	vr	10.00	J. Hulshof	eucharistie	dames/heren
Broederen	vr	10.30	R. Cornelissen	eucharistie	Schola
Lettele	vr	11.30	parochiaan voorg.	Rondom de Stal	
Wijhe	vr	14.30	parochiaan voorg.	Kindje Wiegen	
Schalkhaar	vr	15.00	M. Brinkhuis	Kindje Wiegen	samenzang
<b>Zaterdag 26 december</b>					
Lettele	za	09.00	L. Geurts	communie	heren
Boerhaar	za	09.30	J. Hulshof	eucharistie	Fitis
Schalkhaar	za	10.00	R. Cornelissen / M. Brinkhuis	eucharistie	St. Nicolaas
<b>Zondag 27 december</b>					
Lettele	zo	09.00	R. Cornelissen	eucharistie	Voce Magna
Boskamp	zo	09.30	L. Geurts	communie	dames/heren
Wijhe	zo	09.30	C. Broekhoff	communie	samenzang
Schalkhaar	zo	10.00	H. Limbeek / M. Brinkhuis	eucharistie	Cantores
Broederen	zo	10.30	J. Hulshof	eucharistie	dames/heren
<b>Donderdag 31 december</b>					
Boerhaar	do	19.00	R. Cornelissen	eucharistie	dames/heren
Broederen	do	19.00	T. Verbraeken	eucharistie	dames/heren
Lettele	do	19.00	L. Geurts	communie	heren
Schalkhaar	do	19.00	M. Brinkhuis	gebed	St. Nicolaas
Titus Brandsma	do	19.00	parochiaan voorg.	jaarafsluiting	



# Naar de kerk in de

# Heilige Lebuinus Parochie

Waar	Dag	Tijd	Voorganger	Soort viering	Koor
<b>Vrijdag 1 januari 2016</b>					
Boskamp	vr	09.30	P. Westerman	Nieuwjaar eucharistie	dames/heren
Lettele	vr	09.30	H. Brummelhuis	eucharistie	Voce Magna
Schalkhaar	vr	11.00	R. Cornelissen / M. Brinkhuis	eucharistie	Brugkoor
<b>Zaterdag 2 en zondag 3 januari</b>					
Herberg van Ars	za	17.00	parochiaan voorg.	Openbaring van de Heer gebed	
Lettele	zo	09.00	H. Limbeek	eucharistie	Voce Magna
Boskamp	zo	09.30	R. Cornelissen	eucharistie	Schola
Wijhe	zo	09.30	J. Hulshof / M. Brinkhuis	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	zo	10.00	H. Brummelhuis	eucharistie	St. Nicolaas
Broederen	zo	10.30	L. Geurts	communie	dames/heren
<b>Zaterdag 9 en zondag 10 januari</b>					
Titus Brandsma	za	14-17	L. Geurts / C. Broekhof	Doop van de Heer Vormelingsdag	
Lettele	za	19.00	parochiaan voorg.	gebed	heren
Schalkhaar	za	19.00	J. Hulshof	eucharistie	Cantores
Lettele	zo	09.00	L. Geurts	communie	Voce Magna
Boskamp	zo	09.30	J. Hulshof	eucharistie	dames/heren
Wijhe	zo	09.30	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	zo	10.00	R. Cornelissen	eucharistie	Brugkoor
Broederen	zo	10.30	T. Verbraeken	eucharistie	dames/heren
Titus Brandsma	zo	13.00	pastor Hung	eucharistie/ Vietnamees	
<b>Zaterdag 16 en zondag 17 januari</b>					
Herberg v. Ars	zat	17.00	parochiaan voorg.	2e zondag door het jaar gebed	
Lettele	za	19.00	P. Westerman	eucharistie	Voce Magna
Boerhaar	zo	09.30	H. Limbeek	eucharistie	dames/heren
Boskamp	zo	10.00	parochiaan voorg./ ds. Wiegers	oecumene	
Okkenbroek	zo	10.00	parochiaan voorg. / ds H. van Hessen	oecumene	heren
Schalkhaar	zo	10.00	H. Brummelhuis	eucharistie	St. Nicolaas
Broederen	zo	10.30	R. Cornelissen	eucharistie	dames/heren
<b>Zaterdag 23 en zondag 24 januari</b>					
Bathmen	za	19.00		3e zondag door het jaar oecumene/ gebedsweek	
Schalkhaar	za	19.00	H. Limbeek	eucharistie	Spirit
Lettele	zo	09.00	R. Cornelissen	eucharistie	heren
Boskamp	zo	09.30	H. Limbeek	eucharistie	Cantorij
Deventer, Grote kerk	zo	10.00	C. Broekhoff / ds. S. Hoogendijk	oecumene	Vox Vivace
Schalkhaar	zo	10.00	T. Verbraeken/ M. Brinkhuis	eucharistie	Cantores
Wijhe, Nicolaaskerk	zo	10.00	L. Geurts / ds. M. Veenstra	oecumene	dames/heren + PKN Cantorij

## Heilige Lebuinus Parochie

Waar	Dag	Tijd	Voorganger	Soort viering	Koor
<b>Zaterdag 30 en zondag 31 januari</b>					
Lettele	za	19.00	parochiaan voorg.	4e zondag gebed	heren
Schalkhaar	za	19.00	R. Cornelissen	eucharistie	St. Nicolaas
Lettele	zo	09.00	H. Limbeek	eucharistie	Voce Magna
Boerhaar	zo	09.30	J. Hulshof	eucharistie/ iconenwijding	Byzanthijns
Boskamp	zo	09.30	H. Brummelhuis	eucharistie	dames/heren
Schalkhaar	zo	10.00	R. Cornelissen	eucharistie/gezin	Youngest Voices XL
Broederen	zo	10.30	C. Broekhoff	communie	dames/heren

### Woon- en zorgcentra december

#### Maandag

7 10.30 Averbergen Olst, c.v.

#### Dinsdag

09.30 Ludgerus Deventer, e.v.  
8+22 09.30 Weijtendaal Wijhe

#### Woensdag

2+16 10.15 Park Braband Schalkhaar, e.v.  
16 10.30 Huize Salland Colmschate  
18.30 Willibrordkapel Boskamp, e.v.

#### Vrijdag

4 10.30 Bloemendal Deventer, c.v.  
4+18 10.30 P.W. Jansen Colmschate, c.v.  
18 19.00 Sparrenheuvel Diepenveen o.v.

#### Zaterdag

19 19.00 Sparrenheuvel Diepenveen e.v.

#### Zondag

6+20 10.00 Elisabethskapel Brinkgreven  
Deventer, g.v.  
13+27 10.00 Elisabethskapel Brinkgreven  
Deventer, o.v.  
13 10.30 Sint Jozef Deventer, c.v.  
27 10.30 Sint Jozef Deventer, e.v.  
13+25 11.15 Grootte en Voorster Deventer, c.v.

### Vaste wekelijkse vieringen december

#### Maandag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

#### Dinsdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
09.00 Vredeskapel Schalkhaar, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

#### Woensdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate, e.v.  
18.00 Vredeskapel Schalkhaar, aanbidding  
18.30 Op 2+16+23+30 december Vredeskapel  
Schalkhaar, biechtgelegenheid  
18.30 Op 9 december Vredeskapel Schalkhaar,  
e.v., Viering van Barmhartigheid  
18.45 Op 2+16+23+30 december Vredeskapel  
Schalkhaar, vespers  
19.00 Broederenkerk Deventer, Taize avondgeb.  
19.00 Vredeskapel Schalkhaar, e.v.  
19.00 Dagkapel O.L.Vr.O.O. Wijhe,  
rozenkransgebed

#### Donderdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
19.00 Op 3+10+17 december Willibrordus  
Boerhaar, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

#### Vrijdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
09.00 Broederen Deventer, e.v.  
09.00 Nicolaas Lettele, e.v.  
09.30 Op 4+18 december Dagkapel O.L.Vr.O.O.  
Wijhe, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed



## Woon- en zorgcentra januari 2016

### Maandag

11 10.30 Averbergen Olst, c.v.

### Dinsdag

12+26 09.30 Ludgerus Deventer, e.v.  
09.30 Weijtendaal Wijhe

### Woensdag

6+20 10.15 Park Braband Schalkhaar, e.v.  
18.30 Willibrordkapel Boskamp, e.v.

### Vrijdag

8 10.30 Bloemendal Deventer  
29 19.00 Sparrenheuvel Diepenveen o.v.

### Zaterdag

2 19.00 Sparrenheuvel Diepenveen e.v.

### Zondag

3+17+31 10.00 Elisabethskapel Brinkgreven Deventer, o.v.  
10+24 10.00 Elisabethskapel Brinkgreven Dev., g.v.  
17 10.30 Sint Jozef Deventer, c.v.  
31 10.30 Sint Jozef Deventer, e.v.  
3+17+31 11.15 Groote en Voorster Deventer, c.v.

## Vaste wekelijkse vieringen januari 2016

### Maandag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

### Dinsdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
09.00 Vredeskapel Schalkhaar, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

### Woensdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate, e.v.  
18.00 Vredeskapel Schalkhaar, aanbidding  
18.30 Vredeskapel Schalkhaar, biecht  
18.45 Op 6 januari Vredeskapel Schalkhaar, vespers  
19.00 Op 6 januari Dagkapel O.L.Vr.O.O. Wijhe, Rozenkransgebed  
19.00 Op 13 januari Dagkapel O.L.Vr.O.O. Wijhe, Taize-viering  
19.00 Vredeskapel Schalkhaar, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, Taize avondgeb.

### Donderdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
19.00 Willibrordus Boerhaar, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

### Vrijdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed  
09.00 Broederen Deventer, e.v.  
09.00 Nicolaas Lettele, e.v.  
09.30 Op 8+22 januari Dagkapel O.L.Vr.O.O. Wijhe, e.v.  
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed

Met Kerstmis komt de deurcollecte ten bate van de PCI. De inkomsten uit de collecte zijn belangrijk, omdat de rente-inkomsten laag zijn. Om hulp door PCI mogelijk te maken vragen we met Kerstmis gul te geven aan de deurcollecte. Ook kunt u storten op onze bankrekening PCI H. Lebuinus NL87 RABO 0146 2151 25 onder vermelding van kerstcollecte. Dan kunnen we ook in 2016 werk maken van barmhartigheid!

Adventsactie biedt ons in Nederland in staat een steuntje te bieden aan deze kinderen en hun kansen op een beter bestaan te vergroten. Van 28 november tot 12 december is de opbrengst van de extra collecte bestemd voor dit doel. Rechtstreeks overmaken? IBAN nummer NL89INGB0653100000 ten name van Bisschoppelijke Adventsactie Den Haag.



# Gebeds- en misintenties

## 28 november

**Nicolaas Lettele** – Dinie Tibben-Evers (jgt), Gerardus, Steven Zandbelt (jgt), Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, ouders Schutte-Casteel, overleden ouders Tiebot-Hazelekke, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland

## 29 november

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Annie en Wim Mulder en Martin, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Rika Bijsterbosch-van Engelen, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Christien Geerts, Jo en Annie Groot Koerkamp-Wilgers, ouders Haarman-Schutte, Herman en Rita Klein Overmeen, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Annie Kleindouwel-Wichink Kruit, Hein en Mien Veldkamp-de Haan, uit dankbaarheid, Bertha Brouwer-Offenberg, Bertus en Toos Pleizier-Evers, Mieke Eikens-Hendriks

**Broederen** – Jacobus en Gerda v.d. Vegt-van Gent, ouders Boekema-Douma en dochters Tineke en Irene, Fred Venbroek

**Nicolaas Lettele** – Dinie Tibben-Evers (jgt), Gerardus, Steven Zandbelt (jgt), Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, ouders Schutte-Casteel, overleden ouders Tiebot-Hazelekke, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland

**Willibrord Boskamp** – Gerritdina Johanna Usseldijk-Overmars (jgt), Herman en Annie Roesink-Bos-goed, Dinie Steerneman-in 't Veld, Wim Blanke en Jos Zuethoff, Gerardus en Bennie Voetdijk, overleden ouders Van den Berg-Logtenberg

**Engelbert Boerhaar** – Bernard Grotte Schaarsberg, Dinie Kemerink, Ria Peters-Kleinlangeveldsloo, Riet Hendriks-van den Belt, Wim Booijink namens de kerkhofgroep, de heer A.J. van Wessel, Anne en Antoon van den Berg-Wellenberg, Hein Elshof, pater Van Vilsteren en ouders Van Vilsteren-Kolkman, Mies Middelkamp-Strijdveen en Antoon Schutte

## 2 december

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

## 4 december

**Engelbert Wijhe** – voor een dierbare overledene

## 5 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – overleden ouders Ten Have-Zuethoff

**Nicolaas Lettele** – Jan ten Have (jgt), Gerrit Bloemenkamp, (jgt), Annie Bloemenkamp-Huis in 't Veld, ouders Deten-Kolkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herman Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Jo en Trees Roddeman-Hek-

kert, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, pastoor Weijs, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland  
**Willibrord Boskamp** – overleden ouders Usseldijk-Overmars, overleden ouders Kleinherenbrink-Pronk, Ferco en Marinda Logtenberg en overleden familie Logtenberg-Van Rossum, Wim Delver, Herman ten Have, Bertha Pleizier-Spekschate, Betty van der Vegt-Bloemen, Hein van Riel, overleden familie Te Riele, overleden familie Wellenberg-Koekkoek, Rie Reijners-Bouwmeester – namens de KBO, Geert Roddeman en kleinzoon Tim (jgt)

## 6 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Annette Hurenkamp-Mulder, Theo Nas, Ineke Ruiter, Jan Golbach, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Herman Bekel, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Ria Geerdinck-Kemperink, Bep Verwoolde-Groot Koerkamp, Riek Haverkamp-Groot Koerkamp, Rita en Herman Klein Overmeen, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Riek Koers-van Leeuwen en Leo Koers, Antoon Kolkman (namens de bureu), Jan Korsten, Marie en Gerard Kruitbos-Besten, Jeanne van der Laan-den Houdijker, Maria Ngó thi Ngoan, Antoon van Oldeniel, Harry Schiphorst, Frits Schurink, Mieke Eikens-Hendriks

**Broederen** – Jan Hefti, Mia Klaassen, ouders Hunink-v.d. Kamp, mevr. J.C van Nooten, Fred Venbroek

**Willibrord Boskamp** – overleden ouders Usseldijk-Overmars, overleden ouders Kleinherenbrink-Pronk, Ferco en Marinda Logtenberg en overleden familie Logtenberg-Van Rossum, Wim Delver, Herman ten Have, Bertha Pleizier-Spekschate, Betty van der Vegt-Bloemen, Hein van Riel, overleden familie Te Riele, overleden familie Wellenberg-Koekkoek, Rie Reijners-Bouwmeester – namens de KBO

**Nicolaas Lettele** – Jan ten Have (jgt), Gerrit Bloemenkamp, (jgt), Annie Bloemenkamp-Huis in 't Veld, ouders Deten-Kolkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herman Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Jo en Trees Roddeman-Hekert, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, pastoor Weijs, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland  
**Engelbert Wijhe** – Antoon Middelkamp en Marisca, Lambertia Maria Wellenberg-Koekkoek, Piet Westendorp, Jan en Hein Vrolijkjen, Mariza Volmer-Kinds

## 9 december

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

## 12 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Jan Assink, ouders Ten Have-Zuethoff

**Nicolaas Lettele** – Albertus Duteweerd (jgt), Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, ouders Deten-Kolkman, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichers-Rietman en overleden familie, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland

**Willibrord Boskamp** – overleden ouders Albers-Veldhuis en Harrie, overleden ouders Van Oldeniel

### 13 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Rita en Herman Klein Overmeen

**Broeders** – Familie v.d. Werf-Simons, Riet Golbach, Fred Venbroek

**Nicolaas Lettele** – Albertus Duteweerd (jgt), Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, ouders Deten-Kolkman, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrieling, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, pastoor Weijts, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland

**Engelbert Wijhe** – Piet Westendorp, Manny Balster-Brinkhof, Mariza Volmer-Kinds

### 16 december

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 19 december

**Nicolaas Lettele** – Bertus Kolkman (jgt), gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Jo Kolkman-de Brouwer, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, pastoor Weijts, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland

**Willibrord Boskamp** – Gerritdina Johanna Ijseldijk-Overmars (jgt), Wilhelmina Maria Albers-Veldhuis, overleden familie Jansen-Tiebot

### 20 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Rita en Herman Klein Overmeen, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Kaatje Biesterbos, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Hein en Mien Veldkamp-de Haan

**Broeders** – Marietje, ouders en broers v.d. Putte, ouders Hunink-v.d. Kamp

**Nicolaas Lettele** – Bertus Kolkman (jgt), gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Jo Kolkman-de Brouwer, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, pastoor Weijts, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland

**Engelbert Boerhaar** – Bernard Groote Schaarsberg, Dinie Kemerink, Ria Peters-Kleinlangeveldsloo, Riet Hendriks-van den Belt, Wim Booijink, de heer A.J. van Wessel, Willy Beltman-Damman, Wim Stegeman namens de geloofsgemeenschap Engelbert, ouders Bruggeman-Elzebroek, Jan Schutte, Geert Heuver, Antoon Freriks en overleden familie Freriks-Haarman, Miranda van den Berg, Antonius Marinus Franciscus ten Have, Marietje Harleman-Grooten, Miep Mentink-Punte, Mies Middelkamp-Strijdveen en Antoon Schutte, Anne en Antoon van den Berg-Wellenberg, Mariza Volmer-Kinds

### 23 december

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 24 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – 17.00 uur – Wim Huis in 't Veld

**18.30 uur** – Willy Schokker, Wim Achtereekte, Annie en Wim Mulder en Jan en Martin, Gerrit Hullegie, Herman Kruit, Herman Hoppen, Herman en Rita Klein Overmeen, Milou Berings, ouders Ganzeboom-Bourgonje en zus Ria, ouders Groot Koerkamp-Hakvoort, pastoor Gerrit Groot Koerkamp, Annie Groot Koerkamp, Agaath Brouwer, ouders Timmer-Venneman, Riens Hettinga en Edward, ouders Huis in 't Veld-Roddeman, Antoon Kolkman, Marie en Gerard Kruitbos-Besten, Dienie Lubberink-Geertman, Antoon van Oldeniel, Martin te Riele, Herman Hoppen, Jaap Altenburg

**20.30 uur** – ouders Zuethoff-Albers, Anton Schutte, Benne Welling, ouders Veldkamp-Winkels, ouders Mentink-Lintelo, Ben Ellenbroek, ouders Braam-de groot, Herman en Diny Broekman-Middelkamp, ouders Bertus en Toos Pleizier-Evers, Wim en Leny Driessen-Hudepohl, Annie Gooiker-Bloemenkamp, Jo en Annie Groot Koerkamp-Wilgers, Herman en Annie de Haan-Harink, ouders Haverkamp-v.d. Berg, Fré de Munnik, ouders Pleizier-van Dartel, Harm en Annie van Rossum-Vrieling (namens de burens), ouders Bril-Hagen en zoons, Herman Vloedgraven, Hennie Vloedgraven, Antoon Vloedgraven, ouders Reimert-Groot Lipman, Anton en Younes Swartjes

**22.30 uur** – ouders Verwoolde-Venneman, Pieter de Neef, ouders Viester-Mulder, Frans en Sien Pereboom-van Engelen, grootouders van Engelen-Bartelds, ouders Hoedemaker-Roudijk

**Broeders – Kerstnacht** – ouders Boekema-Douma en dochters Tineke en Irene, Piet en Leida Rothengatter-Willemsen Anton en Triuus Nijboer-Kunnen, Gerard Koolhof, Clé Nijmöller, ouders Hogenstijn-Nijmöller, overleden ouders Simons-Woertman

**Nicolaas Lettele** – Gerrit Bloo (jgt), Henk Bos (jgt), Bernard Aarnink, Theo en Riek Bijsterveld-Daggenvoorde en Erik Pol, Gerrit en Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Marie Bloo-Groot Koerkamp, overleden familie de Brouwer-Pleizier, Johannes Daggenvoorde, ouders de Brouwer-Kruit, Bart Elferink, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Jan ten Have, Jan ten Have, Dianne ten Have-Overvelde, Johannes Haverkamp, Jan en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, Hermannus Huis in 't Veld, Herman Huis in 't Veld, Antoon Klein Koerkamp, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hein en Trees Kleine Koerkamp, ouders Leerkes-Daggenvoorde en overleden familie, Jan en Bets Lorkeers-Maatman, Hein Marsman, Henk Obdeijn, overleden familie Oosterhuis-Klein Swormink, Gerard Oosterwechel, Jo en Trees Roddeman-Hekkert, Gerrit en Marie Ruiters-Roozeman, Hennie Schiphorst, ouders Schiphorst-Lammertink, ouders Schutte-Casteel, overleden ouders Spikker-Bosman, Dinie Tibben-Evers, pastoor Weijts, Thea-Leo-Joke-Ery en Wim Wellenberg, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Theo Wiggers en overleden ouders Obdeijn-Elders, ouders Zandbelt-Zuidberg

**Willibrord Boskamp** – Hein en Trees Dollenkamp-Kleinmeulman, Bertus van Vilsteren, overleden ouders Melenhorst-Boerdijk, Marietje Klein Koerkamp, Herman en Annie Roesink-Bosgoed, overleden ouders Kleinherenbrink-Pronk, overleden ouders van Rossum-Mentink, overleden ouders Albers-Veldhuis en Harrie, Annie Bijsterveld, Ferco en Marinda Logtenberg en overleden familie Logtenberg-Van Rossum, Reinier Pol, overleden ouders Steerneman-in 't Veld, Wim Delver, overleden fa-

milie Vlaskamp-Holtkuile, Herman ten Have, overleden ouders Ten Have-Havekes, Rikie Koerhuis-Visser, Anton Lubbers en overleden ouders Lubbers-Hegteler, overleden familie Tiebot-Kolleman, Bertha Pleizier-Spekschate, overleden familie Kloosterman-Haarman, Antoon Roddeman en overleden familie, Herman van Oldeniel, overleden familie Van der Linde-Ijsseldijk, Gerardus en Bennie Voetdijk, Betty van der Vegt-Bloemen, overleden familie Jansen-Tiebot, Gerardus Henricus Groot Koerkamp, Johannes Antonius Straatman, overleden ouders Van den Berg-Logtenberg, Annie en Rie Reijners-Bouwmeester, overleden ouders Kinds-Hollegien en kinderen en Wim Legebeke, familie Weijn-Leemereise, Jan Tiebot, families Spoolder, Melenhorst en Leiting, Joop Diender en overleden familie, overleden ouders Lugtenberg-Boerkamp, overleden ouders Van Vilsteren-Jansen Blanke

**Engelbert Boerhaar** – voor de zieken namens Lentebloesem, Bernard Groote Schaarsberg, Dinie Kemerink, Anne en Antoon van den Berg-Wellenberg, Jara Hillebrand, Wim Booijink, Antoon Freniks en overleden familie Freniks-Haarman, Betsie Schurink-Schrijver, Geert Heuver, Mies Middelkamp-Strijdveen en Antoon Schutte, ouders Logtenberg-Bloemenkamp, Tonnie Logtenberg, overleden familie Boerhof, overleden ouders van Gurpten Have, ouders Bruggeman-Elzebroek, Marietje Harleman-Grooten, pater Van Vilsteren en ouders Van Vilsteren-Kolkman, familie Kruitbos-Schutte, ouders Beumer-Wellenberg, Gait Weijermars

## 25 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Annette Hurenkamp-Mulder, ouders Mulder-Maatman, Dora en Toon Ellenbroek, Jan Vervest, Gerrit Hullegie, Jan Golbach, Jos van Beek en familie, ouders Spikker-Huisman en broer Bertus, familie Bugter-Hubner, familie Klomp, Henk Has-sink, Ben Ellenbroek, ouders Albers-Swartjes, ouders De Brouwer-Van Gurp, Kay van der Kammen-Muller, Ria Geerdinck-Kemperink, Riet Geijzen-Huis in 't Veld, ouders Haarman-Schutte, Jos Kikkert-Bosman, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Anna Kolkman, Charles Smeur, familie Wiggers en Vincent, Anton Schutte

**Broeders** – familie De Kort-Holtkamp, Frits Muiser

**Nicolaas Lettele** – Gerrit Bloo (jgt), Henk Bos (jgt), Bernard Aarnink, Theo en Riek Bijsterveld-Daggenvoorde en Erik Pol, Gerrit en Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Marie Bloo-Groot Koerkamp, overleden familie de Brouwer-Pleizier, Johannes Daggenvoorde, ouders de Brouwer-Kruit, Bart Elferink, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Jan ten Have, Jan ten Have, Dianne ten Have-Overvelde, Johannes Haverkamp, Jan en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, Hermannus Huis in 't Veld, Herman Huis in 't Veld, Antoon Klein Koerkamp, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hein en Trees Kleine Koerkamp, ouders Leerkes-Daggenvoorde en overleden familie, Jan en Bets Lorkeers-Maatman, Hein Marsman, Henk Obdeijn, overleden familie Oosterhuis-Klein Swormink, Gerard Oosterwechel, Jo en Trees Roddeman-Hekkert, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, Hennie Schiphorst, ouders Schiphorst-Lammertink, ouders Schutte-Casteel, overleden ouders Spikker-Bosman, Dinie Tibben-Evers, pastoor Weijts, Thea-Leo-Joke-Ery en Wim Wellenberg, ouders Wichink Kruit-Hofstede, Theo Wiggers en overleden ouders Obdeijn-Elders, ouders Zandbelt-Zuidberg

**Willibrord Boskamp** – Hein en Trees Dollenkamp-Kleinmeulman, Bertus van Vilsteren, overleden ouders Melenhorst-Boerdijk, Marietje Klein Koerkamp, Herman en Annie Roesink-Bosgoed, overleden ouders Kleinhe-nbrink-Prong, overleden ouders van Rossum-Mentink, overleden ouders Albers-Veldhuis en Harrie, Annie Bijsterveld, Ferco en Marinda Logtenberg en overleden familie Logtenberg-Van Rossum, Reinier Pol, overleden ouders Steerneman-in 't Veld, Wim Delver, overleden familie Vlaskamp-Holtkuile, Herman ten Have, overleden ouders Ten Have-Havekes, Rikie Koerhuis-Visser, Anton Lubbers en overleden ouders Lubbers-Hegteler, overleden familie Tiebot-Kolleman, Bertha Pleizier-Spekschate, overleden familie Kloosterman-Haarman, Antoon Roddeman en overleden familie, Herman van Oldeniel, overleden familie Van der Linde-Ijsseldijk, Gerardus en Bennie Voetdijk, Betty van der Vegt-Bloemen, overleden familie Jansen-Tiebot, Gerardus Henricus Groot Koerkamp, Johannes Antonius Straatman, overleden ouders Van den Berg-Logtenberg, Annie en Rie Reijners-Bouwmeester, overleden ouders Kinds-Hollegien en kinderen en Wim Legebeke, familie Weijn-Leemereise, Jan Tiebot, families Spoolder, Melenhorst en Leiting, Joop Diender en overleden familie, overleden ouders Lugtenberg-Boerkamp, overleden ouders Van Vilsteren-Jansen Blanke

**Engelbert Wijhe** – Wim Nijkamp, Mieke Blanke, overleden familie van der Kolk, overleden ouders Elshof-Kloosterman, overleden ouders Leerkes-Oosterwijk, Jo van Vilsteren, overleden ouders Koekkoek-Schotman, Mariza Volmer-Kinds

## 26 december

**Nicolaas Lettele** – Gerrit Bloo (jgt), Marie Bloo-Groot Koerkamp, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrieling, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, ouders Tiebot-Hazelekkie, Pastoor Weijts, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland

**Engelbert Boerhaar** – Bernard Groote Schaarsberg, Dinie Kemerink, Anne en Antoon van den Berg-Wellenberg, Graats en Miene Boerhof-Brouwer, Mies Middelkamp-Strijdveen en Antoon Schutte, Gerrit Schutte, Wim van den Berg, overleden familie Koekkoek - van den Berg

## 27 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, Rita en Herman Klein Overmeen, Wim en Ciska Achtereekte-Roelink, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Christien Geerts, overledenen van de familie Driessen, overledenen van de familie Overmars

**Broeders** – Elisabeth Hogenstijn-Nijmoller

**Nicolaas Lettele** – Gerrit Bloo (jgt), Marie Bloo-Groot Koerkamp, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrieling, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, ouders Tiebot-Hazelekkie, Pastoor Weijts, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland

**Engelbert Wijhe** – de heer G.W. van Rossum en overleden familie, pastoor Snoeren, Mariza Volmer-Kinds

### 30 december

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 31 december

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Wim Achtereekte, ouders Bertus en Toos Pleizier-Evers, ouders Ganzeboom-Bourgonje en zus Ria, Jo en Annie Groot Koerkamp-Wilgers, ouders Hagen en zoons, Rients Hettinga en Edward, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Dienie Lubberink-Geertman, ouders Schintz en Gerard

**Nicolaas Lettele** – Bernard Aarnink en om Gods zegen over het komende jaar, ouders Schutte-Casteel, pastoor Weijs

**Engelbert Boerhaar** – jaargetijde Cornelia Antonia Schrijver-Kloosterman, Ouders Bruggeman – Elzebroek, Anne en Antoon v.d.Berg-Wellenberg, Mies Middellkamp-Strijdveen en Antoon Schutte, Geert Heuver, Wim Booijsink namens kerkhofgroep, Bernard Groot Schaarsberg

### 1 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Jaap Altenburg, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Haarman-Schutte, Anna Kolkman, Anton Schutte

**Nicolaas Lettele** – Bernard Aarnink en om Gods zegen over het komende jaar, ouders Schutte-Casteel, pastoor Weijs

**Willibrord Boskamp** – Annie Bijsterveld, overleden ouders Albers-Veldhuis en Harrie, Wim Legebeke en overleden ouders Legebeke-Visser

### 2 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – overleden ouders ten Have-Zuethoff

**Nicolaas Lettele** – Cato Oosterwijk-Vrielink (jgt), gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Gerrit Oosterwijk, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, Hennie Schiphorst, Antonius en Hendrika Timmermans pastoor Weijs, Harrie Wichers Schreur, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, ouders Zwiers-Bosman, Diny Zwiers-Nijland

### 3 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Herman Bekel, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Groot Koerkamp-Hakvoort, pastoor Gerrit Groot Koerkamp, Annie Groot Koerkamp, Agaath Brouwer, ouders Haarman-Schutte, Bep Verwoolde-Groot Koerkamp, Riek Haverkamp-Groot Koerkamp, Herman Hoppen, Annette Hurenkamp-Mulder, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Rita en Herman Klein Overmeen, Marie en Gerard Kruitbos-Besten, Jeanne van der Laan-den Houdijker, Theo Nas, Antoon van Oldeniel, overleden leden van de KBO Schalkhaar, Herman Hoppen

**Broederen** – Jan Hefti, Mia Klaassen

**Willibrord Boskamp** – Marietje Klein Koerkamp, overleden ouders IJsseldijk-Overmars, Hein van Riel

**Nicolaas Lettele** – Cato Oosterwijk-Vrielink (jgt), gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Gerrit Oosterwijk, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, Hennie Schiphorst, Antonius en Hendrika Timmermans pastoor Weijs, Harrie Wichers Schreur, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, ouders Zwiers-Bosman, Diny Zwiers-Nijland

**Willibrord Boskamp** – Marietje Klein Koerkamp, overleden ouders IJsseldijk-Overmars, Hein van Riel

### 6 januari

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 7 januari

**Engelbert Boerhaar** – Annie Albering-Dokman

### 9 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Jan Assink, Wim Driessen en Leny Driessen-Hudepohl, ouders Ten Have-Zuethoff, Charles Smeur

**Nicolaas Lettele** – Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, pastoor Weijs, Diny Zwiers-Nijland

### 10 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Henk Hassink, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, ouders Beltman-Lammertink, ouders te Riele-Geertman, Milou Berings, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Ben Ellenbroek, ouders Hoppen-Kappert, Rita en Herman Klein Overmeen, Antoon Kolkman, Maria Ngóthi Ngoan, Ineke Ruiter, Harry Schiphorst, Frits Schurink, Ria Geerdinck-Kemperink, ouders Hoppen-Kappert

**Broederen** – Maria Ganzefles, Riet Golbach  
**Nicolaas Lettele** – Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, pastoor Weijs, Diny Zwiers-Nijland

**Willibrord Boskamp** – Riek Elshof, Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Bertus van Vilsteren, Betty van der Vegt-Bloemen, Hendrika Maria Boschman-Lipman, Rikie Koerhuis-Visser (jgt), overleden ouders IJsseldijk-Overmars

**Engelbert Wijhe** – Manny Balster-Brinkhof, pastoor Snoeren, overleden ouders Wellenberg-Boerdijk

### 13 januari

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 16 januari

**Nicolaas Lettele** – Jo Roddeman (jgt), Jan ten Have, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Jan en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Trees Roddeman-Hekkert, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland

### 17 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Jaap Altenburg, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Riet Geijzen-Huis in 't Veld, Jos Kikkert-Bosman, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Riek Koers-van Leeuwen en Leo Koers, Rita en Herman Klein Overmeen, Jan Korsten, Antoon van Oldeniel, Harm en Annie van Rossum-Vrielink (namens de burens), Bennie Welling

**Broederen** – ouders Boekema-Douma en dochters Tineke en Irene. Elisabet Hogenstijn-Nijmoller

**Nicolaas Lettele** – Jo Roddeman (jgt), Jan ten Have, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Jan en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Trees Roddeman-Hekker, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiars-Nijland

**Engelbert Boerhaar** – overleden familie Boerhof, ouders Bruggeman-Elzebroek, Anne en Antoon v.d. Berg-Wellenberg, Mies Middelkamp-Strijveen en Antoon Schutte, Geert Heuver, Antonius Marinus Franciscus ten Have, Willy Beltman-Damman, Wim Booijink, Jan Schutte, Jo van Vilsteren

### 20 januari

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 23 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Milou Berings

**Nicolaas Lettele** – ouders de Brouwer-Kruit, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Herman Lubbers, ouders Schutte-Casteel, Johannes en Gerharda Spikker-Huisman, pastoor Weijs, ouders Zandbelt-Zuidberg, Diny Zwiars-Nijland

### 24 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – ouders Oosterwijk-Swartjes (jgt), Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Rita en Herman Klein Overmeen, Antoon Kolkman (namens de burens)

**Broederen** – Marietje, ouders en broers v.d. Putte

**Nicolaas Lettele** – ouders de Brouwer-Kruit, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus

Haverkamp, Wim en Dien Huis in 't Veld-Vrielink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Herman Lubbers, ouders Schutte-Casteel, Johannes en Gerharda Spikker-Huisman, pastoor Weijs, ouders Zandbelt-Zuidberg, Diny Zwiars-Nijland

**Willibrord Boskamp** – Ferco en Marinda Logtenberg en overleden familie Logtenberg-Van Rossum, overleden ouders Kleinherenbrink-Pronk, overleden ouders Van Rossum-Mentink

### 27 januari

**Titus Brandsma Huis** – overleden familie Thomas-Groenink

### 30 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – ouders Ganzeboom-Bourgonje en zus Ria

**Nicolaas Lettele** – Dien Huis in 't Veld-Vrielink (jgt), Gerard Oosterwechel (jgt), Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld (jgt), Johannes Groot Koerkamp (jgt), Henk Bos, overleden familie de Brouwer-Pleizier, Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Johannes Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herman Huis in 't Veld, Wim Huis in 't Veld, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Gerrit Oosterwijk, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiars-Nijland

### 31 januari

**Eucharistisch Centrum Schalkhaar** – Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Anne Beltman, Bertha Brouwer-Offenberg, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Christien Geerts, Anna Kleverkamp-Oosterwijk, Rita en Herman Klein Overmeen, ouders Schintz en Gerard

**Broederen** – pastoor van Oostrum

**Nicolaas Lettele** – Dien Huis in 't Veld-Vrielink (jgt), Gerard Oosterwechel (jgt), Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld (jgt), Johannes Groot Koerkamp (jgt), Henk Bos, overleden familie de Brouwer-Pleizier, Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Johannes Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herman Huis in 't Veld, Wim Huis in 't Veld, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Gerrit Oosterwijk, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Diny Zwiars-Nijland

**Engelbert Boerhaar** – ouders Bruggeman-Elzebroek, Anne en Antoon v.d. Berg-Wellenberg



## Wij gedenken

### Deventer

† **Gerardus Anthonius (Gait) Meiberg.** Overleden op 24 september. Hij was 86 jaar en parochiaan van voorheen de Maria Koningin Parochie. Nadat hij getrouwd is met Bep Hurenkamp, zijn ze gaan inwonen bij de ouders van Gait aan de Ganzekooisweg en hebben die nog vele jaren verzorgd. Regelmatig kerkbezoek, ook aan Klooster Sion en later Sparrenheuvel, kenmerkt het leven van Gait. Hij was liefhebber van gregoriaanse muziek, hetgeen ook tijdens het afscheid in crematorium Steenbrugge, tot uitdrukking is gebracht. Bij zijn afscheid op 30 september waren er veel familie, vrienden, bekenden en (oud-)buren. Moge hij rusten in vrede.

† **Piet Mulder, overleden op 13 oktober 2015.** Hij was 91 jaar. Piet is 50 jaar collectant geweest in de Maria Koninginkerk en heeft jarenlang de parochie mededelingen en 't Zout rond gebracht. Hij maakte bloemstukken voor de Katholieke vieringen in de dorpskerk in Diepenveen en in de Sparrenheuvel. Vanaf de oprichting van het Diepenveens herenkoor, totdat het koor er in 2013 mee ophield, was hij een trouw lid. Zijn verhalen over de periode tijdens de 2e wereldoorlog liepen als een rode draad door zijn leven. Piet was een bescheiden mens en trad niet graag op de voorgrond. Dankbaar is afscheid van Piet genomen in de hoop dat de goede God hem zal belonen voor het vele goede werk dat hij heeft gedaan.

### Lettele

† **Annie Deten-Kolkman.** Overleden op 8 oktober 2015 op 88-jarige leeftijd. Annie was 55 jaar getrouwd met Hein. Uit hun huwelijk zijn zes kinderen en negen kleinkinderen geboren. Naast de zorg voor haar kinderen, voelde zij zich ook verantwoordelijk voor haar inwonende schoonvader en zwager Gerard. Ze was een vrolijk persoon, die erg genoot van veel mensen om haar heen. Het creatief bezig zijn met bloemen in en om het huis was haar grootste hobby. Annie was een vrouw van veel woorden, die regelmatig het podium betrad om er moppen en grappen te vertellen. Ze was zorgzaam, dankbaar en liefdevol; dat ze nu mag rusten in vrede.

### Schalkhaar

† **Albertus (Bart) Hendrikus Jozef Harmsen.** Overleden op 15 oktober 2015, op de leeftijd van 67 jaar. Bart was een hard werkende schilder, een man met gouden handjes, die zich moeilijk kon uiten. Na zijn pensionering trok hij erop uit en samen met zijn vrouw genoten zij van korte en langere vakanties in hun camper. Volgens zijn kleinzoon Tim bakte opa de lekkerste pannenkoeken van de hele wereld. Bart voelde zich betrokken bij onze kerk en was vele jaren klusjesman en collectant in de Maria Koningin. Na de sluiting werd hij lid van het St. Nicolaaskoor in Schalkhaar. Bart overleed onverwacht. Na een Woord- en Communieviering, vond in besloten kring zijn crematie plaats. Dat hij mag rusten in vrede.

† **Mevrouw Antonia Wilhelmina (Toos) Wauthlé-Linthorst.** Overleden op 24 oktober op 88-jarige leeftijd. Ze is geboren in een gezin van elf kinderen en getrouwd in Duistervoorde. Jaren heeft ze gewoond in de 2de Kruisstraat in Deventer. Ze was parochiaan van voorheen de Maria Koningin. Toos was een zeer gastvrije en humorvolle vrouw, met grote inzet voor medemensen. Haar laatste jaren heeft ze gewoond in Sparrenheuvel in Diepenveen. Haar dochter Jacqueline overleed op 17-jarige leeftijd en haar man Jacques na een huwelijk van bijna 50 jaar. Op 30 oktober is afscheid genomen in crematorium Steenbrugge. Moge Toos rusten in vrede.

### Wijhe

† **Mariza Volmer-Kinds (27 juni 1976 – 23 oktober 2015).** Veel te vroeg moesten we afscheid nemen van Mariza. Nadat ze eerder genezen dacht te zijn van borstkanker, kwam de ziekte weer terug. Zusje heette ze thuis op Fortmond, waar ze de spil van het gezin Kinds was. In 2000 leerde ze Mark Volmer kennen. Allebei met een passie voor muziek. Ze hadden het goed samen met hun kinderen Nika en Kylan. Het is onvoorstelbaar dat ze niet meer bij ons is. In de uitvaartviering in Wijhe hebben we gebeden dat ze nu in Gods licht mag zijn.



## Heilige van de maand



### 23 december Johannes van Kety

Johannes werd geboren in Kety (Polen) in 1390. Hij was de zoon van rijke grondbezitters en studeerde aan de universiteit van Krakau. Op zijn zeventienvijftigste was hij docent wijsbegeerte, ging theologie studeren en werd in 1424 priester. Als leraar en predikant werd hij bijzonder gewaardeerd en gedurende korte tijd was hij pastoor in Olkusz. Terug in Krakau leidde hij een sober leven en toonde een grote edelmoedigheid en naastenliefde voor armen en behoeftigen. Dat laatste onderwees hij ook aan zijn studenten.

Hij stierf op het vigilie van Kerstmis in 1473. In 1767 werd hij heilig verklaard. Hij wordt afgebeeld in priestergewaden samen met armen. Hij is de beschermheilige van seminaristen en studerende geestelijken.



POPKOOR FITIS  
ZINGT .. OP 26 DE-  
CEMBER 2015 IN DE  
KERK VAN BOERHAAR

## Kinderkorenfestival

Alle kinderkoren van de Lebuinusparochie doen mee aan het eerste **KINDERKORENFESTIVAL** in de Nicolaaskerk van Schalkhaar op **zondag 29 november 2015** om 10.00 uur. Kom op tijd, want de kerk is natuurlijk mutje voll! Na de viering volgt een vrolijk programma tot 13.00 uur. Dit moet je zien en horen!!

December is de twaalfde en laatste maand van het jaar op de gregoriaanse kalender. De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', decem; December was oorspronkelijk de tiende maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon.



**Nee** .. Niet alleen het "kerstkind" is bijzonder!

Al maanden trekken duizenden vluchtelingen via Griekenland en de Middellandse Zee Europa binnen. Soms schrik ik van de reacties die de opvang in Nederland veroorzaakt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Stel dat het Jozef en Maria waren .. is er in de herberg die Nederland heeft geen plaats voor hen?



# Taizé

voor je agenda ..

# Tijd

Woensdag 13-01-16  
Woensdag 17-02-16

Alle vieringen van  
19:00 uur tot 19:30 uur

Op deze data worden korte Taizé-vespers gehouden in de dagkapel van de katholieke kerk in Wijhe

Oecumenische samenwerking van de gezamenlijke Wijhese kerken.

Proef de sfeer van Taizé!

# Meester Geertshuis

Op deze plek schrijven Ceciel Funnekotter en Henk-Jan Gosseling beurtelings over hun ervaringen bij het werk in de stad.

Ceciel is coördinator van het Meester Geertshuis. Henk-Jan is diaconaal werker bij de Protestantse gemeente Deventer, en werkt ook vanuit het Meester Geertshuis.



## Gezien

Mirthe had zo haar twijfels de allereerste Meester Geertshuis vakantie week zes jaar terug. Wat was het spannend. Hoe moeilijk was het om je over te geven aan het "onbekende" wat vakantie vierden meebrengt. Maar het beviel goed. Ook dit najaar ging ze mee. We hadden een mooi thema: "In je element met de elementen". Van zandsculpturen bezoeken tot zwemmen en van zeiltocht tot vuurspuw demonstratie: dat was alleen al het buitenprogramma. Mirthe zelf had nu een aantal creatieve opdrachten bedacht voor binnenshuis, dus maakten we mooie kaarten en beschilderden we stenen. In de ochtend was er voor wie wilde Christelijke meditatie, en naast het programma was er veel ruimte om in de mooie Veluwe natuur buiten te zijn. Maar even alleen zijn op je eigen kamer of in een van de hoekjes van het huis kon ook.

Wat me ook dit jaar weer verrast heeft, is Mirthe's haarscherpe observatievermogen. Ze staat niet op de voorgrond in zo'n groep, sterker nog, ze trekt zich vaak terug. Maar de leukste en diepgaandste gesprekken met haar zijn in de auto of in een heel klein groepje. Zo ook het gesprek tussen haar en mij over de wijze waarop mensen vroeger - en nu nog wel eens - op haar reageerden. Hoe ze zich klein en minderwaardig kon voelen door laatdunkende en harde opmerkingen. Niet gezien in wat ze was of nodig had. Hoe kinderen noch volwassenen openlijk haar kant kozen. Dat heeft nog grote weerslag op haar nu. En ook deze vakantie zag ik wat het leven voor haar (en anderen) met

een psychische beperking inhoudt: een achtbaan aan emotiewisselingen, en dat elke dag weer. Dat komt door de ziekte waarin waan en werkelijkheid vaak door elkaar heen gaan lopen. Je zit dingen die er niet zijn, bijvoorbeeld dingen zien bewegen die eigenlijk niet kunnen bewegen. Zo wordt een onschuldig tuinkabouterbos plots angstig realistisch. Ondanks dat is Mirthe's ervaringsdeskundigheid en begrip van psychische ziekten, anderen weer tot steun. Als professioneel tekendocent is ze in het meester Geertshuis wekelijks actief. Naast het leren schilderen gaat het al werken, derwijs ook vaak over hoe om te gaan met psychiatrische klachten. Het is een bijzonder groepje, een mooie mix van mensen die nu een expositie heeft van hun werk van de afgelopen twee jaar. Een kroon op haar werk! En dat mag gezien worden!

Reageren?

Ceciel@meestergeertshuis.nl

Ps. De expositie van schilderijen van "De schildersezels" is tot en met december te bewonderen in het Meester Geertshuis ma/wo/do/vrij/zat van 13:30-16:00.





# Omnibus

"Reikhalzen naar het leven"



Muzikale voorstelling rond Etty Hillesum

## 'Reikhalzen naar het leven'

Muziek theater rond Etty Hillesum

teksten Etty Hillesum, voordracht Anneke de Hoop  
fysiek theater Hanneke Verhulst, muziek Yentl Flavour

15 januari, 20 uur, Entree €12,50, Etty Hillesum Centrum

Op 15 januari 2016, de geboortedag van Etty Hillesum. Het trio Yentl flavour speelt op 15 januari, de geboortedag van Etty Hillesum, de voorstelling "Reikhalzen naar het leven", met teksten van Etty Hillesum.

Voor deze gelegenheid is het trio uitgebreid met twee extra personen, een verteller en een beweger. De sfeer van het trio Yentl Flavour is yentl (Jiddisch voor vriendelijk, blij). Hun repertoire kent vele "flavours", zoals Jiddisch, Klezmer, pittige Ierse muziek, klassieke muziek en eigen werk. De drie muzikanten van het trio hebben elkaar gevonden in een gedeeld gevoel van bezieling in de muziek. Het zijn: Cornelia Wannee op viool, Allert van der Heijden op gitaar Anna Maria Roos zang. Bij deze bijzondere Etty Hillesumvoorstelling doet Hanneke Verhulst fysiek theater en Anneke de Hoop voordracht.

Deze voorstelling vond bij eerdere uitvoeringen grote weerklank.

Eén van de reacties: "Jullie optreden heeft diepe indruk op me gemaakt. De gedachte eraan brengt me moeiteloos terug in die ervaring. De combinatie van deze melancholische muziek, met de prachtig gelezen dagboek fragmenten en indringende danssolo's, maakten in de setting van deze sobere kerk tot een aangrijpende voorstelling. Wat was de muziek van jullie prachtig en de liederen zoals gezongen door Anna Maria indringend ..."

Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, 15 januari om 20.00 uur, Entree € 12,50.

Reserveren: [administratie@ettyhillesumcentrum.nl](mailto:administratie@ettyhillesumcentrum.nl) of 0570-641003.



## Boekje over werken van Barmhartigheid

Op 8 december begint het door paus Franciscus afgekondigde jaar van Barmhartigheid. Het is een jaar waarin we op verschillende manieren activiteiten kunnen ontwikkelen die met barmhartigheid te maken hebben, en ook kunnen nadenken wat dit voor je betekent. Vier jaar geleden hebben pastoor Gerben Zweers en de pastoraal werkers Joset van Leeuwen, Vincent van der Helm en Ed van de Moosdijk, een boek geschreven over de Zeven werken van Barmhartigheid. Aan de hand van zeven gebrandschilderde ramen uit de kerk van Culemborg beschrijven zij wat de Bijbel over de zeven werken te zeggen heeft en wat de kerkvader Augustinus er over schrijft. Bij elk werk hoort een toepasselijke heilige en is er een meditatie. Het boek heeft 156 bladzijden en kost € 16,95 inclusief verzendkosten. U kunt het bestellen bij pastoor Zweers, [pastoorzweers@gmail.com](mailto:pastoorzweers@gmail.com).



### Titus Brandsma Ereburger van de gemeente Oss

Op vrijdag 6 november is de zalige pater Titus Brandsma (Karmeliet) in Oss plechtig benoemd tot ereburger van de gemeente Oss.

Titus Brandsma heeft het grootste deel van zijn leven in Oss doorgebracht: als student, als hoofdredacteur van de krant, als verdediger van het recht op vrije meningsuiting, juist in tijden dat die door de nazi's sterk onder druk stond. Maar ook als groot voorvechter van goed onderwijs. Hij stond aan de basis van wat nu de ook hier bekende Carmelcolleges zijn: in Deventer wat nu het Etty Hillesum is en voorheen het Geert Grote College.

In een symposium is door diverse sprekers de bijzondere geestelijke kracht van zo'n fysiek zwakke man benadrukt. Emeritus hoogleraar Hemels, pater Falco Thuis, maar vooral ook de generale overste van de Karmelieten gaven indrukwekkende voorbeelden van hoe de kracht van Titus overal in de wereld nog steeds tot uiting komt.

Wereldwijd wordt Titus gekend en herdacht. Radiozenders, bibliotheken maar vooral ook scholen hebben zijn naam gekozen. Titus wordt terecht geroemd als een moderne "heilige" van deze tijd: zeer betrokken op mensen, vooral de zwakkeren, een man die stond voor belangrijke waarden als vrijheid, broederschap, een man met cultuur, spiritualiteit en sociale bewogenheid; een man van de dialoog en oecumenische gesteldheid.

De waarden van Titus Brandsma kunnen we onmiddellijk tot de onze maken in de huidige tijd. Grote maatschappelijke thema's als de vluchtelingenstroom zou hij met respect benaderen en hij zou in alle eenvoud luisteren naar de verhalen van zovele ontheemden. In het Titus Brandsma Huis vinden we door dit grootse eerbetoon aan Titus Brandsma nieuwe inspiratie waaruit de gehele Lebuiusparochie kan putten.

*Johan Maas*

## **PAX** Ambassade van vrede.

### Het is hier goed!

Gesprek over in- en uitburgeren en zoeken naar antwoorden op het vluchtelingenvraagstuk

Op 8 december a.s. is Paul Scheffer gastspreker op het Studium Generale van Saxion Deventer. Paul Scheffer was de auteur van het spraakmakende artikel "Het multiculturele drama" in 2000 en is nu hoogleraar Europese studies in Tilburg en Amsterdam.

Nederland vangt momenteel terecht veel vluchtelingen op uit Syrië en andere oorlogslanden. Een beschaafd land als Nederland heeft daarom ook destijds de internationale verdragen ondertekend die daarbij horen. Dit neemt niet weg dat de opvang en integratie van deze vluchtelingen geen automatisme is. Er is van de ene kant grote bereidheid om te helpen, maar er zijn ook de nodige weerstanden en er leven veel vragen. Scheffer neemt deze gegevens in de samenleving serieus. Aan de hand van onderzoeksresultaten is hij zoekende naar een goede aanpak van de vluchtelingenproblematiek.

Saxion Deventer, Handelskade 75, Deventer  
Dinsdag 8 december, 16.00-17.30 uur, toegang gratis



"Jozef" – zei de engel

"Jozef" - zei de engel - "neem het kind op en ga!"  
Haastig heeft hij mij toen uit mijn bed gejaagd.

Hard werd er gebonsd door een soldatenhand.  
Vluchten kon alleen maar naar Egypteland

Onze ezel weet door de woestijn de weg.  
Alles wat wij hebben, draagt hij op zijn rug.

Slapend in mijn armen rust het koningskind,  
Handjes om mijn schouder – arme vluchteling.

Een geboren koning, Heiland zelfs genoemd.  
Maar tegen soldaten kan een kind niets doen.

Machtige soldaten dreven hem van huis.  
Bij wie 's nachts moet vluchten  
is hij voortaan thuis.

Michael Hewlett/Sytze de Vries



GROOT  
DENKEN.  
KLEIN  
DOEN



Op weg naar Kerstmis

**UW STEUN GEEFT HOOP**

**AAN MOEDER EN KIND**

[www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

IBAN: NL89INGB0653100000

# AGENDA



## December Activiteiten

- 1,8,15,22 **Adventsmeditaties bij de paters Maristen** -19.30 - 20.30 uur  
2,9,16,23,30 **Inlooptocht Herberg van Ars** - 10.00 - 12.00 uur  
2 **Koffie-inn** - De Bastiaan in Olst  
3,10,17,24 **Handwerk/Naaigroep** - Herberg van Ars 14.00 -16.00 uur  
4,11,18 **Oecumenisch avondgebed** - Dorpskerk Olst, 19.30 uur  
4,11,18 **Coventry gebed** - Magistraatskapel van de Lebuinuskerk, 12.15 - 12.35 uur  
5 **1e zaterdagviering Mariale Priester Beweging** - van 10.00 tot ca. 14.30 uur, met biechtgelegenheid van 10.00 tot 12.30 uur, H. Willibrordkerk te Boskamp  
5,19 **Herbergviering** - Herberg van Ars, 17.00 uur  
7,14,21,28 **Inloop - koffieochtend** - De Bastiaan in Olst, 10.00 - 11.30 uur  
8 **Informatiebijeenkomst Bedevaart naar Lourdes** - Klankbord Wijhe, 19.30 uur  
8 **"Het is hier goed!", Paul Scheffer over vluchtelingen** - Saxion, 16.00 uur  
9,23 **Wandelen met Geloof in Beweging** - Vertrek vanaf Herberg van Ars, 14.00 uur  
12 **Oecumenische vesperdienst** - Dorpskerk Bathmen, 19.00 uur  
13 **Lessons & Carols: Carols by candlelight** - Lettele, 19.30 uur  
14 **Wijhes Mannenkoor: familieconcert in kerstfeer** - Wijhe, 19.30 uur  
17 **Ouderenmorgen** - Titus Brandsmahuis, 10.00 uur - 12.15 uur  
17 **Samen aan tafel** - Olst  
18 **Lessons & Carols: Carols by candlelight** - Titus Brandsma Huis, 20.00 uur  
19 **Evensong** - Broederenkerk, 17.00 uur  
19 **"Op bezoek in de stal", oecumenische kerstviering voor verstandelijk beperkte mensen** - Titus Brandsma Huis, 15.00 uur  
20 **"Storm op Kasaomd", duo Brook** - Boskamp, 20.00 uur  
24 **Kindje wiegen, het kerstverhaal voor kleuters en peuters** - Titus Brandsma Huis, 16.00 uur  
25 **Kerstdag**  
29 **Bij Titus op de koffie** - Titus Brandsma Huis, 10.00 - 11.30 uur  
hele maand **"De schildersezels"** - Meester Geertshuis, dagelijks behalve zondag van 13.30 - 16.00 uur



### Actuele informatie op de website

Komt u wel eens op onze website: [www.heiligelebuinus.nl](http://www.heiligelebuinus.nl)? U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste nieuwsberichten en de preek van de maand, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de parochie, een kaarsje opsteken en nog veel meer.

De **website**, **'t Zout** en de **nieuwsbrief** vullen elkaar uitstekend aan. Abonneer u zich nu ook op de nieuwsbrief en de vastenteksten, kijk op: [www.heiligelebuinus.nl/nieuwsbrief](http://www.heiligelebuinus.nl/nieuwsbrief).

# AGENDA



Januari

Activiteiten

- 1 **Nieuwjaarsdag**
- 2 **1e zaterdagviering Mariale Priester Beweging** - van 10.00 tot ca. 14.30 uur, met biechtgelegenheid van 10.00 tot 12.30 uur, H. Willibrordkerk te Boskamp
- 3,17 **Herbergviering** - Herberg van Ars, 17.00 uur
- 6 **Start cursus icoonschilderen** - Lettele
- 6 **Filmavond** - Herberg van Ars, 19.30
- 6,13,20,27 **Inloopochtend Herberg van Ars** - 10.00 – 12.00 uur
- 7,21 **Bij Titus op de koffie** - Titus Brandsma Huis, 10.00 – 11.30 uur
- 7,14,21,28 **Handwerk/Naaigroep** - Herberg van Ars 14.00 -16.00 uur
- 8,15,22,29 **Coventry gebed** – Magistraatskapel van de Lebuinuskerk, 12.15 – 12.35 uur
- 9 **Geert Grote pad, 5de etappe** - Start Langhuus Wijhe, 09.00 uur
- 9 **Vormelingsdag** - Titus Brandsmahuis, 10.00 uur
- 9,23 **Oecumenische vesperdienst** - Dorpskerk Bathmen, 19.00 uur
- 11 **Informatie avond Bedevaart naar Israël** - Titus Brandsma Huis, 19.30 uur
- 13,27 **Wandelen met Geloof in Beweging** - Vertrek vanaf Herberg van Ars, 14.00 uur
- 15 **Spellenavond** - Titus Brandsmahuis, 19.00-21.30 uur
- 15 **"Reikhalzend naar leven"** - Ety Hillesumcentrum, 20.00 uur
- 17 **Dag van het Jodendom**
- 17-24 **Week van eenheid van gebed**
- 19 **Informatie avond Bedevaart naar Israël** - 't Klankbord Wijhe, 19.00 uur
- 20 **Taizé vespers** - Wijhe, 19.00 uur
- 21 **Ouderenmorgen** - Titus Brandsma Huis, 10.00-12.15 uur
- 22 **Samen Bijbels culinair** - Langhuus Wijhe, 17.00 uur
- 27 **Plaatjes kijken, Bijbelverhalen van een schilder** - Langhuus Wijhe, 20.00 uur
- 30 **Bezinningsdag voor vrijwilligers** - Titus Brandsma Huis, 10.00 - 17.00 uur
- 31 **Informatie avond CUC jongerenreis** - Ichtuskerk, Holterweg 108, 19.30 uur



*De redactie van 't Zout  
wenst u  
een vreugdevolle adventstijd,  
Zalig Kerstfeest  
en een gezegend 2016*

# Servicepagina

Heilige Lebuinusparochie  
[www.heiligelebuinus.nl](http://www.heiligelebuinus.nl)

Bereikbaarheidsdienst  
Ziekenzalving en uitvaart 06-13324406



#### Pastores

R.G.W. (Ronald) Cornelissen  
pastoor ad interim/liturgie  
0570-619087  
[cornelissen@aartsbisdom.nl](mailto:cornelissen@aartsbisdom.nl)



M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken,  
gemeenschapsofbouw  
06-33756089  
[mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl](mailto:mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl)



C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman,  
pastoraal werker, jongerenpastoraat  
06-83202244  
[jpsalland@live.nl](mailto:jpsalland@live.nl)

#### Dopen

Doopdata en overige informatie zijn te vinden op [www.heiligelebuinus.nl](http://www.heiligelebuinus.nl) onder "Sacramenten/dopen".

#### Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6500 huishoudens van de H. Lebuinusparochie

#### Redactie

Leo Geurts  
Foppe-Klaas Hovinga  
Andrea Oomes  
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

#### Adviesraad

Virginie Reus, Rada Sukkar

#### Vaste medewerkers

Peter Paul Biekmann, John Gruter, Gabriele Gelissen, Thom Letteboer (Salt en Pepper), Ceciel Funnekotter, Henk-Jan Gosseling, Hans Mulder en de contactpersonen van de geloofscentra.

#### Fotografie

Met dank aan diverse fotografen.

#### Verschijningsdatum editie februari

Woensdag 27 januari 2016.

Algemene kopij [zout@heiligelebuinus.nl](mailto:zout@heiligelebuinus.nl).

#### Kopij voor editie februari uiterlijk binnen

Donderdag 7 januari 2016 vóór 12.00 uur.

#### Parochiecentrum

Caroline Legebeke, Kerkstraat 1  
7412 XM Deventer, tel. 0570-609040  
[info@heiligelebuinus.nl](mailto:info@heiligelebuinus.nl)  
ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Vanaf donderdag 10 december 13.00 uur tot dinsdag 15 december 9.00 uur is het Parochiecentrum niet bereikbaar vanwege de verhuizing naar de Kerkstraat 1 in Deventer



L. (Leo) Geurts, pastoraal werker,  
catechese  
0570-622328 / 06-44046465  
[lgeurts@heiligelebuinus.nl](mailto:lgeurts@heiligelebuinus.nl)



F.N. (Fokko) de Graaf, diaken  
0570-651054



#### Vertrouwenspersoon

M.C.C.J. (Maria) van Mierlo  
Vertrouwenspersoon ongewenste  
omgangsvormen en integriteit  
06-22126638

#### Tarieven kerkelijke diensten

Met ingang van 2014 gelden voor alle geloofs-centra dezelfde tarieven. De tarievenlijst vindt u op: [www.heiligelebuinus.nl](http://www.heiligelebuinus.nl) onder "de parochie".

#### Aanleveren foto's

Foto's voor 't Zout minimaal 1 MB of 300 DPI.

#### Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom op:  
bankrekening NL89RABO 0118202944  
ten name van Heilige Lebuinus parochie onder vermelding van 't Zout of bij uw geloofscentrum.

#### Abonnement

Niet-parochianen kunnen zich abonneren op 't Zout. Een jaarabonnement kost € 25 excl. portokosten.

#### Advertenties

Tel. 0570-609040 - [info@heiligelebuinus.nl](mailto:info@heiligelebuinus.nl)

#### Postadres redactie

Kerkstraat 1  
7412 XM Deventer  
[zout@heiligelebuinus.nl](mailto:zout@heiligelebuinus.nl)

#### Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum.

#### Vrijwaringsclausule

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.



**Herman Bakker**  
UITVAARTZORG



Tot uw dienst (vlnr): Bas de Weerd, Harry Maaldenik, Alexander Ijsendorn, Charles de Man, Hanneke van de Plassche

**Dé uitvaartonderneming voor Deventer en omstreken.** dag en nacht bereikbaar

**0570 - 60 66 44**

Kantoor: Hoge Rij 103 - 7413 WX DEVENTER  
info@hermanbakker.nl - www.hermanbakker.nl

*Elke uitvaart omringd met zorg en aandacht.*

**Elfriede Arriëns**  
Individuele uitvaartzorg



Hoofdweg 161  
7371 GG Loenen  
rs 66 - 23 713 909  
e elfriede.arriens@upcmail.nl  
w www.elfriedearriens.nl



- Kleine reparaties
- Timmerwerk
- Installatie- en schilderwerk
- Tuinonderhoud
- Bestrating, hekwerk
- Verlichting aansluiten
- Montage en demontage
- Nog veel meer klussen

**KLUSKARWEIJER**  
KLEIN HOFMEIJER

Tel.: 0570 62 05 65  
www.kluskarweijer.nl

**THE PASSION**





**Persoonlijk en dichtbij.**  
Wij zijn er als u ons nodig heeft.  
Een geruststellende gedachte.

Telefoon: 0570 - 62 04 90  
(24 uur per dag, ook in het weekend)

**Monuta Spaans**  
Mr. H.F. de Boerlaan 62a, Deventer  
www.monuta.nl

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

**Monuta Spaans**  
De steun bij elders uitvaart



**Wij verzorgen voor u:**

- alle soorten gebitsprotheses
- reparaties
- het klikgebit op implantaten
- advies op maat

**Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak**

Kerkstraat 10  
8011 RT Zwolle  
038 4235800  
www.kunstgebit-zwolle.nl

**J.A. de Vries**  
Tandprothetische Praktijk





Rond advent en kerst zijn de JP groepen van Wijhe/Boerhaar gezamenlijk bezig om geld in te zamelen voor een goed doel. De jongeren maken zelf iets leuks in de kerstsfeer, wat ze op de "Kerstmarkt" in Wijhe (op zaterdagavond 19 december) gaan verkopen. Natuurlijk hopen ze zo veel mogelijk omzet! Het doel waarvoor ingezameld wordt is: Serious Request.



## Serious Request

In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis **aandacht voor jongeren** die moeten overleven onder de meest extreme omstandigheden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo. The next generation verdient toekomstperspectief, maar daarvoor is wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, deze miljoenen kinderen en jongeren, zamelen de DJ's van 3FM samen met de rest van Nederland geld in.

## Serious Request



## Hé Taizé!



Van 1-8 mei 2016 reis ik naar Taizé, Midden Frankrijk. Daar is een broedergemeenschap, die aldoor jongeren ontvangt. Het is écht een belevenis. Je bent een week samen met jongeren uit de hele wereld. Kosten ± € 190,00 voor reis en verblijf.

Heb je belangstelling, wil je meer info? Laat het weten. Er zijn je al heel wat voorgegaan en ze vonden het écht geweldig!

Clazien Broekhoff  
jpsalland@live.nl of 06 8320 2244



De bijeenkomsten:

op 27 november (dierenvrienden),  
11 december (geen zorgen voor morgen),  
8 januari (hoe zou het zijn om beroemd te zijn?).

## Muziek voor het Kerstkind



In de kerken van Boerhaar en Wijhe staat Kerst dit jaar in het teken van "Muziek". We verklappen nog niets, maar het worden bijzondere vieringen. Op 24-12-15 is de gezinsviering in Boerhaar om 19.00 uur en kindje wiegen is in Wijhe op 25-12-15 om 14.30!