

Vergeving en verzoening

Vredesweekviering Broederenkerk, zondag 17 september

Voorganger: emeritus pastoor J. Verweij

Koor & organist: het Ceciliakoor zingt o.l.v. Ton Zwartkruis de mis van Jacob de Haag. Muzikale medewerking: Mehdi Golshanzadeh & Aida

Openingslied

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht ...

Schep, God, een nieuwe geest in mij ...

Inleiding

Vrede vraagt om vergeving en verzoening, nodig en moeilijk. Onze muzikale gasten zijn christenen, gevlucht uit Iran omdat zij daar vervolgd werden – en worden.

De gast-musici ...

... zingen enkele liederen, begeleid op de Ut. Het eerste lied gaat over de vrede in het koninkrijk (van God).



Eerste lezing uit Sirach 27

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks ...
 Vergeef uw naaste zijn onrecht ...
 Koester geen wrok tegen uw naaste ...

Psalm 103

Barmhartige Heer, genadige God
 ... Duren zal de liefde van God
 Voor allen die zijn verbond bewaren,
 zijn woord behartigen en het volbrengen.

Alleluia

... bemint elkaar, zoals ik u heb liefgehad ...

Evangelie: Matheus 18

“Niet tot zevenmaal toe, maar zeventig maal zeven maal ... moet gij uw broeder vergeven.”



Overweging

Deze zondag sluit goed aan bij de vredesweek en bij wat er nu gaande is: mensen in conflict met elkaar, wrok en wraak. Conflicten kunnen haat oproepen. Haat bekent je, je doet het vooral jezelf aan. De eerste lezing roept op tot vergeving en het evangelie al helemaal: zeven maal zeventig maal, ofwel: eindeloos.

Ik sprak een oud-Indiëganger van destijds, een man van nu tachtig jaar. Hij was eens teruggekeerd naar de plaats van de ‘politieele actie’ van destijds. Daar had hij man tegen man gestaan: “Als ik niet als eerste geschoten had, had ik hier niet gestaan”. Hij heeft toen zijn zakdoek gelegd op het gezicht van de gedode tegenstander.

Veertig jaar later keert hij terug – als een onbekende? Nee, hij werd herkend door een man, de broer van de destijds gedode soldaat. Deze had de zakdoek bewaard en gaf ‘m nu terug. Dit brak zijn innerlijk, na veertig jaar zwijgen, weer open. Hij voelde *vergeving*. Zie het evangelie, zie Levinas: in de blik van de ander zien wij het goddelijke. Dit is christen zijn: mededogen, barmhartigheid, liefde. Dit maakt het leven zinvol. Juist dit hebben we nu nodig en dit kan ook nu – door de kracht van de Heilige Geest – Amen.

Voorbeden

Voor de herders van de kerk, dat zij verzoening kunnen bewerkstelligen

Voor de regeerders, dat zij door de Heilige Geest geïnspireerd mogen worden.

Voor de mensen die schulden hebben.

Voor de plaatselijke gemeenschap – zie de tweede lezing, Paulus: “Niemand leeft voor zichzelf alleen”.

Vanuit het intentieboek in de bidkapel wordt gebeden voor vrede, voor de vluchtelingen, voor de slachtoffers van de rampen, voor hen die het moeilijk hebben op hun levenspad.

De priester verraste ons met een in het Latijn gezongen prelatie.

Een ander lied gaat over Jezus en vergeving.



Slotwoord

“De kracht van de verbeelding” – thema van deze vredesweek. Die hebben we nodig ook. De mens is als een beeldhouwer van zijn eigen leven. Maar er iets van, zo zegen ons de almachtige God ...

Slotlied: Psalm 91

Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen, vindt eenmaal vrede als zijn brood.

Na de viering ...

... speelde Mehdi op de tamboor, een instrument dat wij als een tamboer kennen: een ring, bespannen met een vel waarop men trommelt; binnenin zitten kleine ringen die dan meetrillen.

Acoliet Berry herkende het lied en zong uit volle borst mee: Sinja Hamba = Wandelen met God.



Verslag en foto's:
Frans Gieles